



Bodhgaya Nieuws

Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren.

In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementeale Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra wordt een kindertehuiscomplex voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en opleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het kindertehuiscomplex de naam gekregen 'Lord Buddha Home for Children'.

Van het bestuur

Voor u ligt alweer de nieuwste uitgave van onze nieuwsbrief. Uw enthousiaste betrokkenheid bij het welzijn van kansarme kinderen heeft het bestuur doen besluiten ditmaal de ontroerende levensverhaaltjes van onze kinderen in het Lord Buddha Home for Children aan u te vertellen, foto's van 'hun' moeders op te nemen en u te laten kennismaken met de nieuwe projectcoördinator Lalit Kumar. U kunt in de nieuwsbrief ook lezen dat ons werk een kwestie is van vallen en opstaan, van steeds weer opnieuw uitproberen, van geduld en soms van onbehagen.

Wij als bestuur zouden ons werk voor de kinderen vaak sneller willen en beter, maar het is ploeteren, met beperkte middelen, in een complexe omgeving en onder hoge druk. Samen met u werken we aan een duurzaam resultaat voor zowel de kasteloze kinderen als de lokale bevolking in en rondom het kindertehuiscomplex. De optelsom van wensen blijft echter altijd groter dan wat we kunnen doen. Daarom hebben we meer donateurs nodig die ons werk willen ondersteunen. Bij het vinden van nieuwe donateurs is ook uw hulp echter onontbeerlijk. In het licht van de kerstgedachte willen we u daarom vragen om een geschenk voor het Lord Buddha Home

for Children. Het geschenk bestaat uit het werven van één nieuwe donateur door ieder van u. Daarom: ga op pad en stuur het bijgevoegde formulier ingevuld terug naar ons secretariaat. Met uw inzet kunnen we nog meer vreugde brengen in het leven van kasteloze kinderen en ze een plek geven waar ze zich thuis voelen. Vandaag, morgen en overmorgen. Dat vinden zij geweldig. U toch ook!

Het bestuur, de kinderen en hun moeders en alle mensen van onze zusterorganisatie Nav Bharat Jagriti Kendra wensen u tot slot bijzondere kerstdagen en veel inspiratie voor het nieuwe jaar.



Vrijwilligerswerk in het Lord Buddha Home for Children

Anke van der Heul studeerde medio 2007 af in culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Begin september 2007 vertrok ze naar India voor een verblijf van vijf maanden om vrijwilligerswerk te doen bij onze zusterorganisatie Nav Bharat Jagriti Kendra en in het speciaal bij het Lord Buddha Home for Children. Hieronder volgt haar relaas over haar eerste kennismaking met het Lord Buddha Home for Children.

Hazaribagh,
24 oktober 2007

Lieve mensen,
In september heb ik twee weken mogen doorbrengen in het Lord Buddha Home for Children. Dit was een erg leuke ervaring. Zo leuk zelfs dat ik de hele maand december terug ga naar Bodhgaya om meer tijd in het kinderkuis met de kinderen en de moeders door te brengen. Mijn ontvangst was erg welkom. Waar de meeste kinderen in India eerder de neiging hebben om te huilen als ze me zien (blank, 1,80 m), waren de kinderen in het kinderkuis erg blij met mijn komst. Vanaf de eerste dag noemden ze me didi (zus) waardoor ik meteen opgenomen werd in deze grote familie. Op de dag van aankomst heb ik aan alle kinderen rode petjes uitgedeeld. Deze waren veel te groot voor hun hoofdjes maar ze staan schattig en ze lopen er allemaal erg trots mee rond. Ook had ik spelletjes, stiften e.d. meegenomen waar ze erg blij mee waren.

De twee weken in het kinderkuis heb ik voorname-lijk doorgebracht door te helpen met hun huiswerk en

met het spelen van spelletjes in de vrije uren. Ik heb ze de vogeltjesdans en andere Nederlandse dansen geleerd. Ook heb ik ze geleerd om 'schipper mag ik over varen', memorie en domino te spelen. Hierdoor waren er dagelijks twintig kindjes en veertig kleine handjes die aan me trokken en zeiden: "didi dance" en "didi game." Erg moe en voldaan be-landde ik dus iedere avond in mijn bed.

Ook heb ik eenmaal hun school bezocht om te kijken naar hun voortgang en in welke klassen ze les hebben. Dat was een erg leuke, warme omgeving. De onderwijzers waren ruim een week van te voren door de kinderen op de hoogte gebracht van mijn komst en bij de rondgang langs alle klassen stak er in iedere klas een heel trots hoofd van een van 'mijn kindjes' boven de andere kinderen uit.

Alle mensen die ik heb ontmoet en die een rol spelen in de levens van de kinderen zijn erg leuke mensen. Zowel de moeders, de onderwijzers en de andere werknemers van het Lord Buddha Home for Children. Het waren twee heel leuke weken en ik hoop dat ik mijn enthousiasme een beetje heb kunnen overbrengen. Maar



het feit dat ik in december voor een maand terug ga spreekt natuurlijk al voor zich!

Liefs, Anke van der Heul





ANBI-Registratie

Per 1 januari 2008 treedt een nieuwe regeling in werking voor **Algemeen Nut Beogende Instellingen**. Om onder de nieuwe regelgeving ook als ANBI-instelling erkend te worden, dient een aanvraag daartoe te worden ingediend bij de Belastingdienst, waarbij aan een aantal voorwaarden dient te zijn voldaan. Zo dienen bijvoorbeeld de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang te beogen, mag een instelling geen winstoogmerk hebben, dient er een beleidsplan te zijn en zal ieder jaar een financieel verslag aan de Belastingdienst moeten worden voorgelegd. De voorwaarden zijn na te lezen op de website van de Belastingdienst.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya voldoet aan alle criteria en de Belastingdienst heeft daarom onlangs Stichting Kinderhulp Bodhgaya opnieuw aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).

Stichting Kinderhulp Bodhgaya is erg blij met deze erkenning. Door deze status blijven schenkingen aan de stichting (onder voorwaarden) aftrekbaar in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting. Ook geniet Stichting Kinderhulp Bodhgaya hierdoor enige financiële tegemoetkomingen zoals een vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.

Het derde kindertehuis is ingericht. Er kunnen dus weer tien kinderen geplaatst worden in het kindertehuiscomplex. Het eerste kindje, Bharti, is nu geplaatst en daarnaast zijn er drie jongetjes aangemeld. Het ligt in de bedoeling ook enkele baby's, die door hun meestal ongehuwde moeders zijn afgestaan, op te nemen. Al zullen daarvoor wel enkele extra voorzieningen getroffen dienen te worden.



Commercial Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Op www.mambapoint.tv, een platform van de NCRV ten behoeve van goede doelen is een commercial te zien over Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Ook is de commercial te bewonderen op youtube.

De commercial is gemaakt door PuurPluis en onderscheidt zich doordat gebruik gemaakt is van zelfgebouwde maquettes met daarin verwerkt de aandacht voor het Lord Buddha Home for Children.

PuurPluis, dat naast de commercial voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya meerdere animatiefilms heeft uitgebracht, staat voor Meike Beekhuis, veelbelovende studente Visuele Communicatie aan de Kunstacademie CABK te Zwolle. Meike vond het maken van deze commercial heel bijzonder en

leerzaam, niet in de laatste plaats vanwege de doelstellingen waar Stichting Kinderhulp Bodhgaya voor staat. "Voor ons westerse mensen is het haast onbegrijpelijk dat er kastelozen bestaan en dát raakte me bijzonder", aldus Meike. Vandaar dat Meike graag iets helemaal gratis wilde doen voor dit bijzonder goede doel. Momenteel werkt PuurPluis aan een nieuwe commercial voor onze stichting waarin gewerkt wordt met 3d animatie. Meike: "Ik wil de essentie van de hulpverlening door Stichting Kinderhulp Bodhgaya nog beter uitleggen en dat kan volgens mij het beste met bewegende media." Stichting Kinderhulp Bodhgaya is zeer vereerd met de commercial en zal deze waar mogelijk inzetten om zo meer bekendheid te geven aan het Lord Buddha Home for Children.



Stand van zaken in het Lord Buddha Home for Children

De kinderen en hun moeders willen zich graag voorstellen aan al die lieve mensen in Nederland die met hun bijdrage, financieel of anderszins, hun verblijf in het Lord Buddha Home for Children mogelijk maken. Zo kunt u met eigen ogen zien waar u het allemaal voor doet!

Pankaj

De moeder van Pankaj (06-01-2001) stierf door een ongeluk. Door dit ongeluk raakte zijn vader in shock en werd psychisch ernstig ziek. In verwarde toestand verliet de vader de woning en is tot op heden spoorloos. Er was niemand die zich over het kind ontfermde. Na een adoptieprocedure is Pankaj liefdevol opgenomen in het kinderhuiscomplex. Bij opname was Pankaj ziekelijk en erg vermagerd; medische en psychologische hulp heeft van hem weer een gezond kind gemaakt en hij voelt zich erg thuis tussen de andere kinderen. Hij leert graag, was de derde van zijn klas. Vaak is hij ondeugend en dan luistert hij minder goed naar zijn moeder. Pankaj houdt van sporten en schilderen.



Dilip

De moeder van Dilip (19-05-2002) stierf aan de gevolgen van een slangenbeet. Zijn vader hertrouwde, vertrok met de noorderzon en liet Dilip hulpeloos achter. Een straatarme oom ontfermde zich aanvankelijk over het kind, maar kon Dilip zelfs niet van de meest elementaire levensbehoeften voorzien. Dilip was bij opname in het

Lord Buddha Home for Children dan ook te zwak om maar iets te doen. Omringd door liefdevolle verzorging in het tehuis knapte hij beetje bij beetje op. Hij gaat nu met plezier naar school, heeft veel zelfvertrouwen maar aan verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt het nog wel eens. Soms is hij erg ondeugend. Vorig jaar heeft Dilip zijn hand gebroken. Hij doet graag mee met de ochtendyoga en is dol op cricketspelen.

Dablu

Dablu (16-07-2001) is de zoon van een losse landarbeider die na een lang ziekbed overleed. Zijn moeder stierf korte tijd later. Dablu leidde hierna een zeer miezerig bestaan bij de boer waar zijn vader had gewerkt. Na een adoptieprocedure kon Dablu worden opgenomen in het kinderhuiscomplex. In het begin was er geen land met hem te bezeilen, hij luisterde nooit, had een hekel aan douchen en liep altijd vuil rond. Beetje bij beetje leerde hij zich aan te passen aan zijn nieuwe situatie. Dablu is nu een gelukkig en gezond kind en bezoekt de kleuterschool.



Puja

Puja (24-04-2002) is het kind van een ongehuwde moeder, wat in India een grote schande is. Na de geboorte liet de moeder het kind dan ook onverzorgd achter, verliet haar woning en werd een paar maanden later dood teruggevonden. Een priester uit het dorp ontfermde zich over het meisje totdat deze priester ernstig ziek werd en stierf. Puja werd in zeer slechte gezondheidstoestand naar het Lord Buddha Home for Children gebracht waarna een adoptieprocedure volgde. Puja zit op de kleuterschool, is nu goed gezond maar plast vaak in bed. Puja is helemaal opgebloeid in het kinderhuiscomplex, ze is dol op tekenen en zingen.

Pratima

Pratima (11-02-1993) is zwak begaafd en lijdt aan epilepsie. Ze is met heel veel moeite door de staf van het Lord Buddha Home for Children gered uit handen van een pooier die haar bij de tempel liet bedelen voor eigen gewin. Vanwege haar geestelijke en lichamelijke beperkingen heeft ze voortdurend medische zorg nodig. In het kinderhuiscomplex voelt ze zich gelukkig en alle kinderen zijn dol op haar. Ze heeft



geleerd zichzelf te wassen en te kleden. Pratima plast vaak in bed. Ze gaat weliswaar met de andere kinderen naar school maar kan het onderwijs niet bijbenen. Ze kan nog steeds niet lezen en schrijven en haar woordenschat is minimaal.

Reena

Reena (16-07-2001) woont samen met haar broertje Ashish in het Lord Buddha Home for Children. Ze verloor twee jaar geleden hun ouders die beiden zelfmoord pleegden. Sindsdien leefden de kinderen op straat in erbarmelijke omstandigheden. Door oplettende dorpsbewoners werden zij ontdekt en naar het Lord Buddha Home for Children gebracht. Voor beiden werd een adoptieprocedure gestart. Reena was oorspronkelijk een zwak en verlegen kind maar zij is nu veel uitbundiger geworden. Reena houdt van huishoudelijke klusjes en helpt haar moeder vaak. Zij zingt en danst graag. Ook is ze dol op spelletjes doen. Op school presteert Reena middelmatig.



Ashish

Ashish (15-08-2003) is het broertje van Reena. Ten tijde van de adoptieprocedure was hij erg zwak en leed aan TBC. Meer dan een jaar is Ashish hiervoor behandeld door een kinderarts in Gaya. Daarna was hij weer erg ziek door waterpokken. Gelukkig is Ashish nu kerngezond. Ashish haalt gemiddelde resultaten op school en is

dol op sporten. Ashish plast regelmatig in bed. Zowel Ashish als zijn zusje Reena zijn erg gelukkig in het Lord Buddha Home for Children.

Sulekha

Als gevolg van familievetes en financiële problemen pleegde de moeder van Sulekha (14-02-2000) zelfmoord. Haar vader deed enige tijd later hetzelfde. Sulekha bleef achter met nog een ouder zusje. Voor dit zusje werd door de dorpsoudste geld ingezameld om haar uit te huwelijken.



Sulekha werd opgenomen in het gezin van een politie-inspecteur van het Satgawa politiebureau in Koderma. Zodra de politie-inspecteur hoorde over het Lord Buddha Home for Children vroeg hij de staf van het tehuis een adoptieprocedure te starten en Sulekha op te nemen in het kinderkuiscomplex. Sulekha is een lief en heel volgzaam kind dat graag in huis een handje meehelpt. Ze doet enthousiast mee met alle activiteiten, zowel op school als thuis. In april 2007 is ze voor het eerst naar school gegaan en nu al is ze eerste in haar klas, ondanks het feit dat Engels lezen niet haar hobby is. Sulekha heeft de laatste tijd veel last gehad van koortsaanvallen waarvoor ze nog medicijnen slikt. Gelukkig gaat het nu veel beter met haar.



Guria

Guria (10-04-2002) is het zusje van Neha. Na de dood van hun ouders werden beide meisjes door een hooggeplaatste ambtenaar in Bihar, mr. Nitish Kumar, naar het Lord Buddha Home gebracht. Na de adoptieprocedure werden beide meisjes in het kinderkuis opgenomen. Guria gaat graag naar school.

Neha (06-11-2005) is het zusje van Guria. Ze is net twee jaar oud en gaat nog niet naar school. Alle kinderen in het Lord Buddha Home zijn dol op 'hun kleine zusje'.

Bharti

De ouders van Bharti (01-11-2003) kwamen om bij een spoorwegongeluk. Aanvankelijk werd ze verzorgd door een zusje van haar overleden moeder, maar deze vrouw was zó arm dat ze niet eens tweemaal per dag eten voor Bharti kon betalen. Toen ze hoorde van het kinderkuiscomplex nam ze onmiddellijk contact op met de staf en na het natrekken van alle gegevens kon Bharti in het Lord Buddha Home for Children worden opgenomen. De eerste dagen was ze erg angstig en huilde veel. Nu, een maand later, begint Bharti zich aardig thuis te voelen temidden van haar leeftijdgenootjes.





Gautam

De ouders van Gautam (17-08-2003) vertrokken met de noorderzon en lieten hun kind hulpeloos achter. Buren ontfermden zich over het kind en zodra ze over het Lord Buddha Home for Children hoorden brachten ze Gautam daar. Gautam gaat met tegenzin naar de kleuterschool, thuis spelen vindt hij leuker. Gautam zingt graag en

doet heel enthousiast mee aan de dagelijkse yogaoefeningen. Hij is heel tevreden met zijn plaatsje in het kinderkuis.



Shankar

Shankar (01-06-2001) en Sanjay zijn broertjes. Shankar is een heel beleefde, rustige jongen. Uit zichzelf vertoont Shankar niet zo veel initiatief maar hij doet wel met de groep mee als dat hem gevraagd wordt. Shankar leert graag, maar spijbelt nogal eens bij de huiswerklessen. Hij was de eerste uit zijn klas. Shankar heeft nog maar kort geleden in het ziekenhuis gelegen omdat hij last had van ernstige diarree. Het gaat nu weer goed met hem en is hij gelukkig weer gezond.

Sanjay (30-03-2003) is het broertje van Shankar. Hun vader werd gedood bij een nachtelijke roofoverval. De moeder raakte hierdoor zodanig geestelijk van slag dat ze uit bedelen ging tot ze op een goede dag werd vermist. Ze is nog altijd spoorloos. Na het doorlopen van de adoptieprocedure werden beide broertjes opgenomen in het Lord Buddha Home for Children. Sanjay is een sloom jongetje en zit op de kleuterschool. Hij is nog zo speels dat het niet verantwoord was hem al naar het basisonderwijs te laten gaan. Sanjay plast vaak in bed. Hij voelt zich erg thuis in het kinderkuis.

**Steun Stichting Kinderhulp Bodhgaya
rekeningnummer 18.16.59.573**

Shalini

Al heel snel na de geboorte van Shalini (20-02-2004) verliet haar vader haar moeder voor een andere vrouw. Korte tijd hierna liep haar moeder in totaal verwarde toestand weg van huis en liet haar dochter achter. Tot op heden is de moeder van Shalini spoorloos. Tijdens de adoptieprocedure bleek Shalini te lijden aan een ernstige vorm van TBC. Ze wordt hiervoor behandeld door de kinderarts in het ziekenhuis van Gaya. Ze is nu aan de beterende hand maar moet nog wel dagelijks medicijnen slikken. Ook plast ze vaak in bed. Ze gaat nu naar de kleuterschool, hoewel ze veel liever thuis zou willen blijven om te spelen. Shalini voelt zich bijzonder thuis in het Lord Buddha Home for Children.



Vikas

De moeder van Vikas (05-10-2002) pleegde zelfmoord. Zijn vader raakte daarvan geestelijk totaal in de war. Een lokale sociaal werker vond een totaal verwaarloosd en vervuilde Vikas bij zijn geestelijk gestoorde vader en nam het kind mee naar het Lord Buddha Home for Children. Vikas blijkt geestelijk een enorme

achterstand te hebben, is een bedplasser en krijgt psychologische begeleiding. Hij gaat nu naar school, maar leert moeilijk. Hij voelt zich heel gelukkig bij de andere kinderen in het kinderkuis



Praveen

Praveen (20-05-2001) is het broertje van Kundan. De vader van Praveen en Kundan is gestorven aan een onbehandelde

Kundan

leverziekte. Er was in het straatarme gezin geen geld voor medicijnen. Hun moeder is oud en is niet in staat om ook maar de eerste levensbehoeften van de kinderen te vervullen omdat ze voor elk baantje ongeschikt is. Dorpsbewoners klopten aan bij het Lord Buddha Home for Children om beide jongens op te nemen. Na een adoptieprocedure werden beiden toegelaten. Paveen straalt, ondanks dat hij een beetje stottert, veel zelfvertrouwen uit. Hij is erg sociaal ingesteld en gaat vaak mee met zijn 'nieuwe moeder' als deze inkopen doet. Hij was dit jaar tweede van zijn klas en is altijd bijzonder netjes op zijn schooluniform. Praveen voetbalt graag.

Kundan (10-02-2002) is het broertje van Praveen. Kudan gaat graag naar school, haalt meer dan gemiddelde resultaten en ook Kudan was tweede van zijn klas. Kudan ziet er altijd schoon en netjes uit. Maar soms is hij heel erg ondeugend, dan scheurt hij boeken en schriften aan flarden.

Santhan

De vader van Santhan (04-04-2002) stierf aan de gevolgen van een epidemie. De moeder hertrouwde.

Santhan was in dat huwelijk ongewenst en daarom liet ze hem aan zijn lot over.

Dorpsbewoners brachten Santhan naar het Lord Buddha Home for Children waar hij de adoptieprocedure

doorstond en snel door de andere kinderen werd aanvaard.

Hij voelt zich gelukkig en veilig in het kindershuis. Santhan stottert erg maar desondanks zijn zijn schoolprestaties zo goed dat hij nog altijd de eerste van zijn klas is. Santhan is lief maar ook vaak ondeugend. Hij speelt graag cricket.



Binod

De vader van Binod (12-06-2001) is gestorven aan TBC. Zijn moeder is ernstig geestelijk gestoord, is totaal ongeschikt om te werken, laat staan om voor Binod te zorgen. Binod hing op straat en leefde van wat dorpsbewoners hem af en toe toestopten. Dat maakte hem bijzonder kwetsbaar, reden om Binod in het Lord

Buddha Home for Children op te nemen. Daar werd eerst zijn schoolachterstand bijgewerkt. Binod gaat nu met de andere kinderen naar school en is zelfs tweede uit zijn klas geworden! Binod zingt graag en heeft een heel mooie stem. Hij is zo dol op fietsen dat hij vaak fietsen van de arbeiders 'leent' om er op weg te karren.

Sumant

De vader van Sumant (19-02-2000), landarbeider, stierf aan de gevolgen van een slangenbeet. Zijn moeder stierf na een langziekbed. Daarna leefde Sumant op straat. Een sociaal werker bracht Sumant naar het Lord Buddha Home for Children waar Sumant nu gelukkig is. Sumant is een zeer levendig kind, gaat graag naar school en sleept op school veel prijzen in de wacht bij wedstrijden. Sumant houdt van toneel spelen, dansen en kan prachtig tekenen. Hij helpt graag zijn 'moeder' bij het verzorgen van de jongere kinderen.



Boven: moeder Malti Devi
Onder: moeder Manju Padey



moeder Asfari Khatoon
Onder: Lalit Kumar



Projectcoördinator Shakil Ahmad heeft ons verlaten. Hij heeft een baan aanvaard bij een NGO in Hyderabad, waar hij tweemaal zo veel verdient als bij het Lord Buddha Home for Children. Shakil Ahmad is opgevolgd door Lalit Kumar. Hij studeerde sociologie aan de universiteit van Ranchi, specialisatie plattelandsontwikkeling, en werkte al twee jaar bij onze Indiase zusterorganisatie. Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya vertrouwt er op dat met de komst van Lalit Kumar het werk in het Lord Buddha Home for Children op dezelfde voet als voorheen wordt voortgezet.

Bijzondere Giften

Ook in het tweede half jaar 2007 werd het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya weer verrast met giften van organisaties of mensen die iets te vieren hadden en een gift ten behoeve van het Lord Buddha Home for Children belangrijker vonden dan geschenken.

Ditmaal waren dat:

- een gift van 1000 euro van een echtpaar uit Beek Ubbergen ter ere van hun 40-jarig huwelijksfeest;
- een gift van 100 euro van de zusters Ursulinen St. Salvator te Roermond.

Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is weer erg blij met deze giften! Geeft u wellicht ook een feest, heeft u iets te vieren of heeft u een ideeetje voor een gift? Denk dan aan onze stichting. U steunt ons werk met zo'n gebaar en geeft tegelijkertijd extra bekendheid aan het Lord Buddha Home for Children. Wij, als bestuur, komen graag met presentatiemateriaal en/of een powerpoint presentatie naar u toe om te vertellen over het boeiende werk ten behoeve van het Lord Buddha Home for Children.

Subsidies en fondsen

Immo Consult B.V. te Amsterdam heeft besloten het Lord Buddha Home for Children financieel te ondersteunen. Immo Consult deed dat met een gift van maar liefst 1500 euro.

Sponsoring bedrijven en instellingen

Ernst en Young, Accountants en Belastingadviseurs te Nijmegen controleerden, geheel pro Deo, de jaarrekening 2007 van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.

HHS Uitgeverij te Grave heeft voor de achtste maal het opmaken, printen en verzenden van de nieuwsbrief 'Bodhgaya Nieuws' geheel voor eigen rekening genomen.

Colofon

Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteleuze kinderen en de lokale bevolking in de deelstaat Bihar, India en investeert in armoedebestrijding, huisvesting, basisgezondheidszorg, onderwijs en opleidingen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent geen overheadkosten. Het werk wordt verricht door vrijwilligers die deze kosten uit eigen beurs betalen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de hoogte van het verloop van het project/programma via het regelmatig verschijnende 'Bodhgaya Nieuws'.

Samenstelling bestuur

Ed Peters, waarnemend voorzitter

Mr. Ine le Blanc, secretaris

Dr. Marc Kaekebeke, waarnemend penningmeester

Leden: Mr. Mari-José Broeckx, drs. Arnold van der Heijden, dipl.kfm Elisabeth Zedlitz-Fuchs en Wim Zegers.

Adviseur

Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human Initiatives, Jalpaiguri, West Bengalen, India.

Comité van Aanbeveling

Drs. Cathy van Beek, Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit, Nijmegen;

Dr. Julien Dony, gynaecoloog/consultant, Nijmegen;

Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop, bisdom Breda;

Prof.dr. André Grotenhuis, hoogleraar en hoofd instituut neurochirurgie, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen;

Mw. Rita Kok-Roukema, textielkunstenares, Amsterdam;

Ing. Harrie Koorstra, Raad van Bestuur TNT-postgroep, Naarden;

Dr. Ad Lansink, oud-lid Tweede kamer der Staten Generaal, Nijmegen;

Drs. Maerten Verstegen, oud-directeur Canisius Wilhelmina ziekenhuis en oprichter Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF), Nijmegen;

Dr. Kees Zijlstra, oud-lid Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en voormalig lid hoofdbestuur Stichting Wereldkinderen, Sneek.

Secretariaat

Lingedijk 24, 4191 VE Geldermalsen

Telefoon/fax: + 31(0)345-576028

E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer 09.13.57.09

Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op rekeningnummer 18.16.59.573 ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya Nijmegen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om vriend/donateur te worden aan te vragen bij het secretariaat of via het e-mailadres.

