



## Bodhgaya Nieuws

Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren.

In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra is een kinderdorp voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en een vakopleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het kinderdorp de naam gekregen: 'Lord Buddha Home for Children'.

### Van het bestuur

Het jaar 2015 loopt weer ten einde. Als bestuur maken we u in deze nieuwsbrief weer deelgenoot van het wel en wee in het kinderdorp en kunnen we terug kijken op een succesvol jaar. Door middel van rapportages vanuit India en bezoeken aan het kinderdorp zorgen we ervoor dat de gelden van onze trouwe donateurs en van (vermogens)fondsen goed besteed worden. Tegelijkertijd werken we samen met onze Indiase partner aan zelfredzaamheid met de bedoeling dat het kinderdorp uiteindelijk nagenoeg op eigen kracht en met inzet van de eigen gemeenschap verder kan gaan. Dit is een moeizaam proces, dat nog lang niet makkelijk verloopt,

maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit op termijn gaat lukken. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit. Want nog steeds moeten onze kinderen dagelijkse zorg hebben zoals eten, drinken en kleding. Ze gaan naar school, krijgen medische zorg en er wordt veel aandacht besteed aan sport- en spelactiviteiten. We rekenen er daarom op dat u ook het komende jaar betrokken zult blijven bij het kinderdorp met uw inzet en uw bijdragen. Wij wensen u, mede namens alle kinderen en de staf van het Lord Buddha Home for Children het beste voor het komend jaar en hopen dat u Stichting Kinderhulp Bodhgaya ook in 2016 een warm hart toedraagt.



# Berichten uit het Lord Buddha Home for Children

## De kinderen

De kinderen gedijen goed. De afgelopen zomervakantie werd besteed aan sport, spel, lezen en TV kijken. Omdat de studenten van de leer-/werkplaats ook met vakantie waren, werden de klaslokalen gebruikt om al onze kinderen in de middagen bij te spijkeren in computerlessen, kregen de oudere meisjes naailes, werd het lokaal van de opleiding voor schoonheidsspecialiste opengesteld om hen allerlei gezichtsbehandelingen, pedicure en manicure te leren en mochten de oudere jongens mobiele telefoons repareren. Sommige jongens waren daar erg goed in, anderen bakten er niets van. Onnodig te zeggen dat alle kinderen erg genoten hebben van deze 'vakantiescholing'.

## Ziekte en zeer

Over het algemeen zijn onze kinderen gezond, mede dankzij regelmatige medische en tandheelkundige check-ups. Toch zijn ziekte en zeer niet helemaal te voorkomen. Zo had Kundan veel last van een infectie aan zijn been. Behandeling met antibiotica op ons medisch centrum bracht geen verlichting. Kundan werd doorverwezen naar een huidspecialist in het ziekenhuis in Gaya. De infectie is nu verdwenen, maar Kundan moet nog steeds medicijnen slikken. Praveen werd begin juni ziek. Hij klaagde over

pijn in de borst, hoestte lelijk en had flinke koorts. Hij kreeg antibiotica en leek daar van op te knappen. Maar na twee weken werd hij opnieuw ziek met koorts, stemuitval en een verlamming in zijn gezicht. Praveen werd direct doorgestuurd naar een neuroloog in het ziekenhuis van Patna. Na intensieve behandeling is hij gelukkig nu weer helemaal opgeknapt. Suraj viel in september tijdens het voetballen en brak daarbij zijn pols. In het ziekenhuis van Gaya werd de fractuur behandeld en de pols ingegipst. Eind oktober werd het gips verwijderd, nu nog oefenen zodat de pols weer soepel wordt.

## De bibliotheek

De bibliotheek op het kinderdorp is drie dagen per week geopend. De kinderen komen er graag om boeken te lezen, of om mee naar

huis te nemen. Ook de kinderen uit de naburige dorpen weten de weg naar de bibliotheek steeds beter te vinden.

## De festiviteiten

Ook het afgelopen half jaar viel er weer veel te vieren op de campus. Onafhankelijkheidsdag op 15 augustus werd groots opgezet. De kinderen stonden al om 05.30 uur op voor het versieren

van de campus met bloemen en slingers. De Indiase vlag werd gehesen, kinderen speelden zelfgemaakte muziek en zongen nationale liederen. Er werden toespraken gehouden en aan het einde van de ceremonie werden lekkernijen uitgedeeld. Op 28 augustus werd het Raksha Bandhan Festival gevierd, een feest waarbij de liefde tussen broers en zus-





tende examens gehouden en konden 90 diploma's worden uitgereikt. De toestroom van 135 nieuwe studenten voor de opleidingen die eind september van start zijn gegaan, verliep voorspoedig. Verder bestaan er plannen opnieuw een marktonderzoek te houden naar vraaggerichte opleidingen.

sen wordt gedeeld. Het feest gaat gepaard met het eten van allerlei zoetigheden en het klaarmaken van speciale gerechten zoals Puri en groente-/kaasschotels.

Op 5 september was het lerarendag. Op school werd een culturele dag georganiseerd en zeven van onze kinderen deden mee aan een dansuitvoering.

De directie van de school hield een speech over de rol en het belang van het hebben van goede leraren. Daarna werden de leraren toegezongen door alle leerlingen.

### Het medisch centrum

De lokale bevolking blijft dankbaar gebruik maken van de medische en tandheelkundige voorzieningen. Het aantal patiënten blijft ongeveer gelijk.

De meest voorkomende klachten waren koorts, verkoudheid, malaria, TBC en cholera. Het aantal tandheelkundepatiënten neemt nog iedere maand toe.

Het pathologisch laboratorium kan nog wel extra patiënten gebruiken en om dit te realiseren is een grote reclamecampagne voor het lab opgezet in de dorpen rondom ons kinderdorp. We hopen dat dit zoden aan de dijk gaat zetten.

### De leer-/werkplaats

Op de leer-/werkplaats zijn in augustus voor de dertiende keer weer afslui-



# Nieuw lid Comité van Aanbeveling

Graag stel ik me voor als nieuw lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, de stichting die kasteloze wezen en verlaten kinderen in Bodhgaya, één van de armste districten in India, niet alleen weer een thuis geeft maar ook medische zorg en onderwijs.

Mijn naam is Willem Gradisen (61 jaar), woonachtig in Mook, een mooi dorp gelegen in de prachtige Limburgse gemeente Mook en Middelaar. In deze gemeente ben ik tevens burgemeester. Ik ben gehuwd met Elly (Gradisen) van Dijkhuizen en onze twee kinderen (Nathan en Esther) zijn inmiddels al lang en breed het ouderlijk huis uit.

Wij zijn bevoorrecht en we worden regelmatig op dat feit gedrukt. Bijvoorbeeld op dit moment met het grootste aantal vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Overigens in een wereld die sinds die Tweede Wereldoorlog door globalisering steeds kleiner is geworden. We weten via de (social) media direct wat er op dat moment elders gebeurt in de wereld. Ik weet nog dat lang geleden, in 1981, ik voor het eerst indringend met een enorme armoede werd geconfronteerd tijdens een studiereis in het kader van het doctoraal bijvak geschiedenis van het Midden-Oosten vanuit de Universiteit van Amsterdam naar het Midden-Oosten. We bezochten

toen onder andere Egypte, Syrië en Jordanië. Dit maakte op mij een enorme indruk. Ik ontdekte daar ook voor het eerst wat het is om te moeten leven in onvrijheid. Mijn studie (contemporaine) geschiedenis heb ik gedaan aan de Universiteit Utrecht. Tijdens en na mijn studie had ik, in een periode van grote (jeugd)werkloosheid, verschillende (inval)banen in het voortgezet onderwijs, onder meer in Zaltbommel. Naast mijn werk volgde ik in deeltijd een rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht, die ik in 1988 voltooide met als afstudeerrichting strafrecht. Vanaf 1987 was ik inmiddels overgestapt naar het politieonderwijs (thans de Politieacademie). Tot 1994 werkte ik daar onder andere als docent strafrecht bij het opleiden van (jonge) mensen voor het politievak. Naast werk en studie was ik tevens actief in de lokale politiek. Die lokale politiek heeft mij al op jonge leeftijd geïnteresseerd, vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid en het beeld om daadwerkelijk iets voor mensen in de eigen omgeving te kunnen en mogen betekenen. Van 1982 tot 1986 was ik raadslid in de Gelderse gemeente Neerijnen. Na, met ons toen nog jonge gezin, terug te zijn verhuisd naar mijn geboorteplaats Tiel werd ik in 1990 daar gemeenteraadslid voor de PvdA en van 1994 tot 2010 wethouder. Daarna was

ik korte tijd werkzaam als adviseur/trainer openbaar bestuur. Dit werk combineerde ik met de directeursfunctie (in deeltijd) van een kringloopbedrijf. Ook was ik toen korte tijd actief bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Een uitermate leerzame periode omdat het een goede kennismaking was met de sociaal-maatschappelijke functie van de kringloopbranche, zowel wat betreft het bieden van zinvol werk aan mensen met een grote afstand van de arbeidsmarkt als vanwege het aspect van duurzaamheid en het ook bereikbaar maken van de aankoop van producten voor mensen met de laagste inkomens.

In oktober 2010 werd ik benoemd tot waarnemend burgemeester in de gemeente Liesveld, gelegen in de Zuid-Hollandse Alblas-

serwaard, een gemeente die inmiddels is heringedeeld. Op 1 juni 2012 werd ik als burgemeester benoemd in mijn huidige gemeente Mook en Middelaar. Als burgemeester word je nogal eens benaderd voor nevenfuncties, zoals bijvoorbeeld om toe te treden tot een Comité van Aanbeveling. Voor mij is dat iedere keer een bewuste afweziging. Toen de vraag op mij afkwam om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting Kinderhulp Bodhgaya hoefde ik daar niet lang over na te denken. Deze vorm van kleinschalige hulp aan één van de kwetsbaarste en zwakste groep van kinderen op deze wereld is fantastisch. Opgezet door een bevlogen inwoonster van mijn gemeente en uitgegroeid tot een programma, dat kansen geeft op een menswaardig bestaan. Het is voor mij een eer om op deze wijze een bescheiden bijdrage te mogen leveren aan het doel van deze geweldige stichting.

*Mr.dr.s. Willem Gradisen,  
burgemeester  
Mook en Middelaar.*





# Doneren met Belastingvoordeel

## Wilt u doneren en profiteren van een belastingvoordeel?

Met een schenkingsovereenkomst laat u geen belastingvoordeel liggen en is uw hele donatie belasting aftrekbaar. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het schenkingsformulier in tweevoud in te vullen en naar ons toe te sturen. U vindt het formulier op onze website: [www.kinderhulpbodhgaya.help.nl](http://www.kinderhulpbodhgaya.help.nl) /Uw bijdrage/periodieke schenking.

In de schenkingsovereenkomst legt u vast dat u periodiek eenzelfde bedrag aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya schenkt, voor minimaal vijf jaar. Het voordeel van zo'n periodieke gift is dat er geen minimum drem-

pel van 1% geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat betekent dat de fiscus al snel 42% of zelfs 52% van de gift aan u 'terug betaalt'. En het mooie is dat er geen kosten aan verbonden zijn. Het kan direct tussen u en ons geregeld worden, snel en eenvoudig zonder tussenkomst van een notaris. Dus vul snel de schenkingsovereenkomst in tweevoud in, onderteken deze en stuur ze naar ons secretariaat: Bovensteweg 32, 6585 KD Mook. Wij voorzien beide exemplaren van een transactienummer, ondertekenen de overeenkomst en sturen daarna een exemplaar naar u terug. De andere houden wij in onze administratie.



# Bijzondere giften

Ook de afgelopen periode werden we weer verblijd met bijzondere giften van mensen die iets te vieren hadden of gewoon zomaar ons werk met een gift wilden ondersteunen. We noemen:

Een oproep aan de lezers van onze nieuwsbrief om een op te richten studiefonds voor onze oudere kinderen mee te helpen vullen, leverde al een mooi begin op. We mochten € 150 aan donaties ontvangen. Goed voorbeeld doet goed volgen en we hopen daarom op nog meer van zulke mooie bijdragen!

De Protestantse Kerk te Grolloo wijdde het afgelopen jaar tijdens de kindernevendiensten aandacht aan het werk van Stichting Kinderhulp Bodhgaya. De hierbij behorende collectes brachten maar liefst € 300 op. Dank u wel voor dit bijzondere initiatief!

Mw. Brus uit Londen verraste ons weer met een mooie donatie van € 2.000. Reuze bedankt daarvoor mw. Brus!

De Sawitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte te Bilthoven organiseerde ter ere van Wereld Yogadag geheel belangeloos een 2,5 uur durende yogales. Aan de deelnemers werd een vrijwillige bijdrage gevraagd ten behoeve van onze stichting. Ook werd een verkoopfoto-tentoonstelling georganiseerd onder de titel 'India door onze ogen'. De opbrengst van deze foto-tentoonstelling werd ook aan onze stichting geschonken. We mochten in totaal maar liefst € 1.773 ontvangen! Een bedrag om stil van te worden.

Onze penningmeester Frans Willekens en George Keet uit 't Heerde liepen de Nijmeegse Vierdaagse in juli. Beiden lieten zich sponsoren voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya. De opbrengst was zeer de moeite waard, er werd voor € 4836 aan sponsorgeld op onze rekening bijgeschreven. Dank jullie wel Frans en George voor jullie actie!



Diederik en Gerard Wijfker uit Rosmalen liepen op 15 november de Zevenheuvelenloop te Nijmegen. Zij lieten zich sponsoren voor onze stichting en haalden daarmee een mooi bedrag op van €110. Goed gedaan Diederik en Gerard!

Een gratis advertentie in het blad 'Tour Special 2015' bracht € 85 aan donaties op. Wat een leuke opsteker!

**Als bestuur zijn we heel blij met deze spontane bijdragen voor ons kinderdorp. Geeft u ook een feest of heeft u een leuk idee om inkomsten te genereren voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya? Wij hebben promotiemateriaal beschikbaar om uw actie te ondersteunen en helpen u graag.**



# Vrijwilligerswerk op het kinderdorp

*Afgelopen zomer deed Kersten Gans vrijwilligerswerk op het kinderdorp.*

**Hier volgt haar relaas:**

“Een week geleden kwam ik aan in Lord Buddha Home for Children. Ik werd meteen opgenomen in de 'familie'. Langzaam leerde ik iedereen hier steeds beter kennen. De moeders die voor de kinderen zorgen en ze liefhebben alsof het hun eigen kinderen zijn. De kinderen die zoveel onvoorstelbaars hebben meegemaakt. Gelukkig hebben ze de kans om in het kinderdorp echt kind te zijn. De jongens spelen buiten cricket, hockey of voetbal en de meiden lakken hun nagels en maken tekeningetjes met henna. Een kans die ze zonder deze organisatie niet gehad zouden hebben. Ontelbare keren ben ik ontroerd geraakt. Bijvoorbeeld toen ik met een van de jongens het dorp inging om frisdrank te halen. Als dank voor zijn hulp liet ik hem wat lekkers uitzoeken. Hij koos voor een chocolaatje. Eenmaal thuis brak hij het chocolaatje in kleine stukjes en deelde dit met de andere kinderen. Toen ik zei dat ik het heel lief vond zei hij: "We zijn elkaars familie, we moeten voor elkaar zorgen." En dan te bedenken dat deze jongen pas 12 jaar oud is. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ze delen alles, ook al hebben ze voor Nederlandse begrippen erg weinig spullen. En voor alles wat ze krijgen zijn

ze zo dankbaar. Zo had ik een hoopje gemaakt voor de kinderen. Elke dag zijn ze er mee in de weer en elke dag wilden ze me de hoopje teruggeven. Ze vonden dat het mijn hoopje was en zijn te bescheiden om een cadeau-tje aan te nemen. Hetzelfde geldt voor elk snoepje of drankje dat ik haal voor de kinderen. Onvoorstelbaar. De kinderen knuffelen graag met je en ik zou ze graag allemaal heel veel liefde willen geven. Het is lastig om je aandacht te verdelen over 70 kinderen, maar ze klagen daar nooit over. Ze genieten van alle aandacht die ze krijgen. Daarom speelde ik veel spelletjes met de kinderen. De taalbarrière is erg lastig. De kinderen spreken maar een beetje Engels. Toch kreeg ik echt contact met ze. Liefde is een universele taal. Elke dag gaf ik creatieve les aan 12 kinderen. Het viel mij op dat de kinderen erg resultaatgericht zijn. Ze houden ervan om een voorbeeld te hebben en dat precies na te tekenen. Maar ik merkte



ook dat de kinderen er steeds meer lol in kregen. Ik heb dan wel vaak moeten zeggen dat fouten niet bestaan in mijn les. Ik merkte dat ze het resultaat steeds meer loslieten en vaker geintjes met mij uithaalden. Ook gaven ze steeds vaker aan wat ze zelf wilden maken. Ik vond het zo fijn dat de kinderen steeds meer genoten. Deze kinderen zullen het zeker gaan maken in het leven. Zes dagen in de week gaan ze naar school en eenmaal thuis beginnen ze druk aan

hun huiswerk. Allemaal zien ze een mooie toekomst voor zich. Het zijn echte doozetters. Ik heb erg veel van ze geleerd. Helaas bleef ik maar tien dagen hier. Maar de kinderen zullen voor altijd in mijn hart zitten. Bedankt Lord Buddha Home for Children voor alle steun aan deze kinderen die anders geen toekomst gehad zouden hebben. Er wordt hier zo veel goed werk verricht, ook voor de lokale bevolking. Ik ben blij dat ik dit van zo nabij heb mogen meemaken.



## Subsidies en Fondsen

De Paters Dominicanen uit Berg en Dal stelden € 500 ter beschikking voor onze kinderen.

Van de Stichting Casterenshoeve uit Nijmegen mochten we dit jaar een gift ontvangen van € 1.017 als bijdrage in de schoolkosten.

Bremdermeer B.V. te Wijchen doneerde ook in 2015 een fraai bedrag. We mochten € 1.500 ontvangen.

Stichting Jade Tara uit Utrecht schonk wederom € 100.

Van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving te Zeist ontvingen we een bijdrage van € 3000.

De Rotary Rijk van Nijmegen verraste ons met een gift van € 900 voor de kinderen.

Stichting Retera van 't Hof te Son schonk dit jaar maar liefst € 20.000. De bijdrage is bestemd voor de kinderen, de leer-/werkplaats en voor sport- en spelactiviteiten.

De zusters Dominicanessen van Neerbosch uit Nijmegen ondersteunen ons werk al jaren. We mochten weer € 2.000 van hen ontvangen.

Kringloopwinkel De Kring uit Reeuwijk schonk € 250 te besteden aan leerboeken en lesmateriaal voor onze kinderen.

## Sponsoring bedrijven

**HHS Uitgeverij te Grave** heeft wederom onze nieuwsbrief geheel belangeloos opgemaakt, geprint en verzonden.

**Uitgeverij Compact te Nijmegen** bood ons ook dit jaar gratis advertentieruimte aan in het blad 'Tour Special 2015'.

## Colofon

Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteloze kinderen en de lokale bevolking woonachtig rondom het kinderdorp, in Bodhgaya in de deelstaat Bihar, India en investeert in armoedebestrijding, huisvesting, basisgezondheidszorg, onderwijs en vakopleidingen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent geen overheadkosten. Het werk wordt verricht door vrijwilligers die deze kosten uit eigen beurs betalen.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de hoogte van het project/programma via het regelmatig verschijnende 'Bodhgaya Nieuws', dat op verzoek ook digitaal wordt verzonden.

### Samenstelling bestuur

Prof. mr. Peter Tak, voorzitter

Mr. Ine le Blanc, secretaris

Dr. Frans Willekens, penningmeester

Leden: Dr. Ilona Enninga, Ton Kabel, drs. Jos Stakenborg, dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs.

### Adviseurs

Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human Initiative, Jalpaiguri, West Bengalen, India.

Chelladural Solomon, Development Management Consultant, Bangalore, Karnakata, India.

Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN Bank Den Haag en ambtelijk secretaris ASN Foundation Den Haag.

### Comité van Aanbeveling

Mw. drs. Cathy van Beek, MCM, Raad van Bestuur UMC St. Radboud, Nijmegen

Mw.mr. Helma Janssen Duighuizen, Van Lanschot Bankiers, Nijmegen.

Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop, Breda.

Prof.dr. Leo Eijnsman, hoogleraar cardio-pulmonale chirurgie en interimbestuurder van het Maasstadziekenhuis Rotterdam, Blaricum.

Mr.drs. Willem Gradisen, burgemeester Gemeente Mook en Middelaar.

Drs. Kees Klein, Honorair Consul of the Kingdom of Buthan, Den Haag.

Ing. Harry Koorstra, oud-directievoorzitter TNT post en oud-lid Raad van Bestuur moederbedrijf TNT, Naarden.

### Secretariaat

Bovensteweg 32, 6585 KD Mook

Telefoon: 024-6962930

E-mail: [kinderhulpbodhgaya@helpt.nl](mailto:kinderhulpbodhgaya@helpt.nl)

Website: [www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl](http://www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl)

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer: 09.13.570

ANBI-registratie, dossiernummer: 81.26.04.647

CBF-certificaat voor kleine goede doelen, registratienummer: 302272-10

### Steunen?

Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op rekeningnummer NL51RABO0181659573 ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt ook over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om vriend en donateur te worden, op te vragen bij het secretariaat of via het e-mailadres:

**[kinderhulpbodhgaya@helpt.nl](mailto:kinderhulpbodhgaya@helpt.nl)**

