



## Bodhgaya Nieuws



Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren.

In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra wordt een kinderdorp voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en een vakopleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het kinderdorp de naam gekregen 'Lord Buddha Home for Children'.

### Van het bestuur

Stichting Kinderhulp Bodhgaya bestaat dit jaar 10 jaar. Een moment om stil bij te staan.

In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd voor de straat- en weeskinderen in Bihar, één van de armste deelstaten van India. Kijk op onze website: [www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl](http://www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl) en leer de verhalen en dromen van de vergeten kinderen van Boeddha kennen. Armoede, ondervoeding en analfabetisme blijven hen bespaard. Dankzij uw hulp gaat het nu goed met hen. Dankzij uw hulp hebben zij weer een liefdevol thuis, krijgen zij medische zorg en gaan ze naar school.

Er is veel gebeurd de afgelopen 10 jaar. We hebben successen gevierd, tegenslagen verwerkt, afscheid genomen van bestuursleden en nieuwe verwelkomd en natuurlijk willen we u niet vergeten! Zonder al die duizenden euro's die u met elkaar gestort heeft in de afgelopen 10 jaar en zonder de emotionele steun en de vrijwillige inzet van velen van u was het ons nooit gelukt dit jubileum te halen. Hartelijk dank daarvoor!

Maar we zijn er nog lang niet. De kinderen worden groot en dat vraagt extra bijdragen voor hun verdere studie en ontwikkeling. We hebben onze 10e verjaardag daarom niet uitbundig gevierd, een

feestje kost immers geld, geld dat we liever in de kinderen van Bodhgaya investeren. Wilt u wellicht ons 10-jarig bestaan een feestelijk tintje geven? Dat kan in de vorm van een extra gift t.n.v. Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook of door iemand in uw vriendenkring te bewegen donateur te worden van onze stichting. Doe mee aan onze tientjes-actie, waarover u verderop meer leest.

Wij nodigen u graag uit in onze nieuwsbrief meer te lezen over de resultaten die we mede dank zij uw hulp weer bereikt hebben. Tot slot wensen wij u heel fijne kerstdagen en een mooi, gezond en gelukkig 2014 toe. Wij zullen er alles aan doen dat 2014 in het Lord Buddha Home for Children ook een mooi jaar wordt.



# Berichten uit het Lord Buddha Home

## De kinderen

Over de kinderen niets dan goeds. Ze zijn blij en vrolijk, zien er gezond en goed verzorgd uit en helpen elkaar zoals echte broertjes en zusjes. Ziekte en zeer komen maar sporadisch voor dankzij de goede medische en tandheelkundige controles die ze regelmatig ondergaan. Alleen Suleka werd de afgelopen maand geveld door buiktyfus. Ze is gelukkig weer hersteld en er zijn geen andere kinderen besmet. Twee kinderen, Anuj Kumar en zijn zusje Baby Kumari hebben het Lord Buddha Home verlaten omdat ze weer met hun familie herenigd konden worden. We hopen dat het hen goed zal gaan! Op de wachtlijst voor toelating tot het Lord Buddha Home staan intussen 15 kinderen. Per 1 januari 2014 hebben we weer plaats voor een nieuw gezinnetje van 10 kinderen en een zorgmoeder. Dit kan gerealiseerd worden omdat 8 oudere jongens met een moeder in een tot jongerenhuis verbouwde stafhuizen zijn geplaatst en er daardoor een kindertehuis

is vrij gekomen. Ook zullen dan de twee vrij gekomen kindertehuizen worden opgevuld.

De jaarlijkse schoolexamens zijn weer achter de rug. De meeste kinderen doen het goed op school. Van acht kinderen zijn de schoolprestaties onder de maat, zij zullen extra worden bijgespijkerd in onze huiswerkclassen. De oudere kinderen hebben met name moeite met de wiskundelessen op school, en onze huiswerkbegeleiders bezitten helaas onvoldoende kennis om de kinderen hiermee goed vooruit te kunnen helpen. Afsproken is dat gezocht gaat worden naar extra menskracht om deze leemte op te vullen.

## De moestuin

Onze kinderen werken nog steeds vol enthousiasme in de moestuin. De afgelopen periode werden er pompoenen gezaaid, echter zo veel, dat deze planten veel gewassen overwoekerden. De opbrengst aan pompoenen was weliswaar enorm, maar daar stond tegenover

dat er verder niet zo veel te oogsten viel. Een goede leerles voor de kinderen om hier rekening mee te houden bij de volgende aanplant van gewassen.

## Festiviteiten

Zoals elk jaar werd op 15 augustus weer Independence Day gevierd. Op het terrein werd door een van de kinderen de Indiase vlag gehesen en gezamenlijk het Indiase volkslied gezongen. Daarna werden er spelletjes gedaan waaronder koekhappen, zaklopen en stoelendans. In de avond was er een cultureel programma waarin de kinderen zang, dans en drama ten tonele brachten.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijk feestmaal.

Op 20 augustus was het alweer raak met een Hindi feest: het Raksha Bandhan festival. Dit feest symboliseert de band tussen broers en zussen, waarbij de meisjes een 'rakhi' - een heilige draad - om de pols van de jongens binden.

## Het medisch centrum

Sinds 1 september is het medisch centrum uitgebreid met een eenvoudig pathologisch laboratorium.

Hierdoor hoeft de lokale bevolking geen lange dagreis meer te maken naar Gaya of nog verder voor onder meer bloed- en urineonderzoeken. Een welkome aanvulling dus! De vrouwelijke tandarts heeft ontslag genomen. Haar plaats is opgevuld door een



tandarts uit Gaya die twee ochtenden per week aanwezig is. Het aantal patiënten van het medisch centrum blijft ongeveer gelijk. Om het centrum meer rendabel en op den duur zelfvoorzienend te maken zal er meer moeten gebeuren. Er wordt nu een plan gemaakt om in de dorpen rondom het Lord Buddha Home zogenaamde health camps te organiseren, health workers aan te stellen die in de dorpen zelf voorlichtingscampagnes gaan geven aan vrouwen en meisjes over gezondheid, hygiëne en preventie. Om de campagnes te ondersteunen zullen er voorlichtingsmaterialen worden ontwikkeld/aangeschaft en zal worden ingezet op capaciteitsversterking ten behoeve van het medisch centrum. Voorts zal geprobeerd worden financiële steun voor medische activiteiten te krijgen vanuit het ziekenhuis in Gaya, via filantropische organisaties en de overheid. Het tempelcomité van de Mahabodhi tempel in Bodhgaya heeft

## Nieuw bestuurslid Ton Kabel

Dankbaarheid!

Je ziet de lach. Je voelt de dankbaarheid.

Je ziet ze spelen, leren, zich ontwikkelen, groeien, genieten.

Ze weten dat iemand hun leven heeft gered.

Ze realiseren zich dat het hun lot was dat ze een periode op straat, verlaten, verloren, alleen met niets moesten doorbrengen.

Dat zie je en voel je bij deze kinderen. Die twee levens die ze in zich hebben.

Alsof ze vanuit een hel op aarde in een soort aardse hemel terecht zijn gekomen.

Het leveren van een kleine bijdrage aan die aardse hemel voelt voor mij een beetje als een groot cadeau omdat je wordt opgenomen in die sfeer van dankbaarheid en genieten.

Een gevoel van Dankbaarheid die je alle betrokkenen bij dit kinderdorp gunt bij welke vorm van bijdrage dan ook. Als sponsor, vrijwilliger, familielid, belangstellende of bestuurslid.

Mijn bijdrage is nu even een periode als Bestuurslid omdat dat het beste past bij dit moment.

Dit alles steeds met heel veel dank aan iedereen die aan het bestaan en de ontwikkeling van dit kinderdorp heeft meegewerkt en het mogelijk heeft gemaakt.

Bedankt en met vriendelijke groet, Ton Kabel.



toegezegd de kosten te willen dragen van de verstrekking van medicijnen aan patiënten voor één dag per maand. Hopelijk wordt dit uitgebreid en krijgt dit voorbeeld snel navolging.

### De leer/werkplaats

In het afgelopen half jaar hebben weer 107 kansloze jongeren een opleiding gevolgd op de leer/werkplaats, waarvan 77 jongens en 30 meisjes. Allen haalden de

eindstreep en konden op 30 augustus een diploma in de wacht slepen. 100 vonden met behulp van de docenten van de leer/werkplaats vrijwel direct na het behalen van het diploma een baan, waarmee ze gemiddeld INR 3000 tot 5000 per maand verdienen. De 7 nog niet geplaatste studenten zijn afkomstig van de opleiding voor schoonheidsspecialiste. Enkeligen geven wat behandelingen vanuit eigen huis, maar de markt voor deze beroepen is blijkbaar nog niet erg ontwikkeld in Bodhgaya. Vanuit de leer/werkplaats wordt nu een idee uitgewerkt om het praktijklokaal van de opleiding in de middag open te stellen voor schoonheidsbehandelingen van mensen van buiten met de afgestudeerden als personeel. We kijken uit naar zo'n voorstel en hopen dat deze optie ook financieel haalbaar zal zijn.



# Bezoek bestuursdelegatie

Van 30 september tot 9 oktober bezochten onze bestuursleden Ton Kabel en Ine le Blanc, geheel op eigen kosten, het Lord Buddha Home for Children. Het was één groot feest al die stralende kinderen, hun moeders en de overige stafleden weer te mogen ontmoeten. Ter gelegenheid van het bezoek hadden de kinderen de hele campus versierd met slingers, vlagjes en bloemetjes. De kinderen hadden zelf een feestelijk programma voor ons in elkaar gedraaid, met een versierd podium, muziek, dans en drama. Enorm creatief! De kinderen zagen er stralend, goed gevoed en goed verzorgd uit. We hebben veel met ze gedaan: een spelletjesmiddag met de door ons meegebrachte vliegers; een voetbaltoernooi tussen onze kinderen en kinderen uit de nabij gelegen dorpen, waarbij

onze kinderen eerste werden en door Ton een fraaie beker kregen uitgereikt. Ook zijn we met de kinderen met een bus op pad geweest naar Raigir, een boeddhistisch bedevaartsoord, 80 km van Bodhgaya en de kinderen werden getraakteerd op een drankje, een banaan en een lunch. Op de laatste avond voor ons vertrek hebben we alle kinderen en hun moeders uitgenodigd bij ons in het hotel te komen eten. Er was een royaal lopend buffet met ijs toe en de kinderen gingen herhaaldelijk terug om hun bordjes opnieuw te vullen. Na afloop werden de kinderen door de obers gecompimenteerd omdat ze zich zo fantastisch gedragen hadden. Het was voor de kinderen, hun moeders, maar ook voor ons een geweldige avond waar we goede herinneringen aan bewaren. We hebben ons niet alleen

met de kinderen beziggehouden. We hebben veel dagen en uren vergaderd met de directie van onze zusterorganisatie, het management en de staf van het kinderdorp. Er is diepgaand gesproken over de toekomst van de kinderen, de verzelfstandiging van het medisch centrum en de verdere ontwikkelingen binnen de leer/werkplaats, het onderhoudsplan van gebouwen en inventaris, de kwaliteiten van het personeel en de financiële situatie binnen het project. In India zullen nu een aantal verbeterplannen worden uitgewerkt, er zal een vrouwelijke counselor worden aangesteld voor de begeleiding van de kinderen en we gaan op zoek naar oplossingen voor bijscholing van het management. Vanuit

het medisch centrum zullen er health camps opgezet gaan worden in de dorpen rondom het Lord Buddha Home en per 1 januari 2014 zullen tien nieuwe kinderen en een moeder deel gaan uitmaken van de grote Lord Buddha familie! Er leven nog wel meer wensen in ons kinderdorp, zoals zonneboilers en zonnepanelen, maar omdat de huidige plannen al veel geld kosten en we geen geld kunnen uitgeven wat we niet hebben, zullen we helaas pas op de plaats moeten maken voor wat betreft het entameren van andere nieuwe activiteiten. Het was al met al een waardevolle maar ook vermoeiende reis en we kijken met tevredenheid terug op het bezoek!



# Donateursdag oktober 2013

Zo'n negentig donateurs en sponsors trotseerden op 13 oktober het slechte weer om de donateursdag van Stichting Kinderhulp Bodhgaya bij te wonen op de prachtige buitenplaats 'De Tempelhof', belangeloos ter beschikking gesteld door het bekende kunstenaarsduo Adelheid en Huub Kortekaas. De aanwezigen werden bij aankomst ontvangen met koffie, thee en lekkernijen. Namens het bestuur van de stichting werden ze vervolgens verwelkomd door de penningmeester Frans Willekens. Hierna gaven Adelheid en Huub Kortekaas een boeiende uitleg over de totstandkoming van de Tempelhof als totaal kunstwerk.

Vervolgens werd teruggeblikt naar de beginjaren van het werk van de stichting en werd gekeken naar de actuele stand van zaken. Het kinderdorp Lord Buddha Home for Children ontwikkelt zich steeds meer tot een woondorp met de kindehuizen, een medisch centrum en een ambachtsschool, iets wat de aanwezigen met eigen ogen konden zien aan

de hand van het filmmateriaal dat getoond werd. Voor de toekomst wil het bestuur de activiteiten sterker richten op het versterken van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de mensen daar en de continuïteit voor de bestaande projecten waar mogelijk versterken. Het was bijzonder jammer dat onze adviseur uit India, Prof. Mishra, zijn reis naar Nederland kort voor onze donateursdag moest annuleren omdat zijn vrouw plotseling vanwege een ernstige ziekte in het ziekenhuis werd opgenomen. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de gasten persoonlijk bijgepraat over het wel



en wee van het kinderdorp en de toekomstplannen. De middag werd afgesloten met een dankwoord aan alle donateurs en sponsors, want zij zijn uiteindelijk degenen die dit prachtige project met hun bijdragen mogelijk maken!

## Subsidies en fondsen

Demes Beheer BV te Dokkum heeft 5.000 euro ter beschikking besteld voor de bekostiging van extra managementondersteuning in het Lord Buddha Home for Children.

Van Stichting Jade Tara uit Utrecht mochten we wederom 200 euro ontvangen als bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de kinderen.

Stichting Leaf uit Nijmegen heeft 660 euro gedoneerd als bijdrage in de schoolkosten voor onze kinderen.



# Heldenrace 2013 Amsterdam

Op zondag 9 juni hebben onze Helden hun race gelopen in het Amsterdamse bos. Om een startbewijs te kunnen bemachtigen moest men minimaal 200 euro inzamelen. Vier Helden is dat meer dan gelukt en samen haalden ze maar liefst 870 euro op voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya!

Catherine en Bram Sietses waren vreselijk vroeg opgestaan om per fiets, trein, metro en nog eens met de fiets op tijd voor de warming-up te komen. Ze haalden beiden de eindstreep!

Onze 3e Held was Sanjay

Kumar, een van de kinderen uit het Lord Buddha Home. Ook hij zamelde het bedrag in om een startbewijs te krijgen, zij het dat de reis naar het Amsterdamse bos voor hem een brug te ver was. Daarom heeft Sanjay een eigen Heldenrace gelopen op de campus van het kinderdorp.

Vanwege een blessure kon Anna Pastor niet lopen, maar desondanks heeft ze zich ingezet om het startbewijs te halen. Bovendien heeft ze Cat, Bram en Sanjay toegejuicht op Facebook en Twitter. Grote klasse, Anna!



## Bijzondere giften

**Ook het afgelopen jaar werden we weer aangenaam verast met bijzondere giften van mensen die iets te vieren hadden en onze stichting een warm hart toedragen. Dit keer zijn dat:**

Mevrouw Marijke Steenberg uit Eindhoven maakte ter gelegenheid van haar 75e verjaardag 200 euro over. Reuze bedankt hiervoor en alsnog van harte gefeliciteerd!

El en Wim Zegers uit Beuningen vierden hun verjaardagen en vroegen in plaats van cadeaus een gift voor onze stichting. De genodigden brachten 570 euro bijeen, een mooi bedrag voor een feest. El en Wim hebben als wens geuit het bedrag te willen inzetten voor sport voor de kinderen. Daar aan voldoen we graag! Dank El en Wim voor jullie hartverwarmende actie en nog van harte gefeliciteerd!

Mevrouw Marieke Peters uit Breda kwam ook met een origineel idee. Zij is schoonheidsspecialiste en zorgde ervoor dat in het vakblad van deze branche een fraai artikel werd opgenomen over de start van de opleiding schoonheidsspecialiste binnen onze leer/werkplaats. Bovendien verblijdde ze ons met de toezegging dat zij 5% van haar omzet gaat afstaan aan onze stichting. Geweldig veel dank mevrouw Peters voor uw hartverwarmende bijdrage aan ons kinderdorp!

**Zusters Dominicanessen van Neerbosch ondersteunen ons werk al jaren. We mochten weer 2.000 euro ontvangen voor onze kinderen. Een geweldige opsteker!**

De heer Tjikhoeri uit Gouda vierde zijn 25 jarig ambtsjubileum bij Tenet TSO in Arnhem. Ter gelegenheid hiervan mochten we 1.500 euro ontvangen. Bedankt voor uw geweldige steun!

Tandarts Martijn Dubbeld uit Meteren deed een leuke bijdrage. Hij gaf de bestuursleden die in oktober naar het project gingen maar liefst 75 tubes tandpasta mee voor onze kinderen en hun moeders en het nodige voorlichtingsmateriaal voor de tandartspraktijk in ons medisch centrum. Dank u wel voor uw geste en de kinderen waren maar wat blij met de 'colgate'!

# Bezoek uit Nederland aan het Lord Buddha Home for Children

**In oktober brachten Ing en Maarten Steenbeek, op vakantie in India, een bezoek aan het Lord Buddha Home for Children. Dit is wat zij ons schreven:**

Dit is onze ervaring geweest, recht uit het hart:

Na het overweldigende Varanasi kwamen we met de trein aan in Gaya waar onze pick-up ons naar Bodhgaya bracht. De naweeën van de cycloon 'Phailin' drukten die middag met vette regenbuien onze 'pelgrims' bestemming. Want of je nu een boeddhist bent of niet, het belangrijkste ding om te doen in Bodhgaya is gewoon de sfeer van de plaats waar de Boeddha zijn verlichting heeft bereikt, te voelen. 'Vapor trail of that energy is still in the air.' Maar wij hebben meer energie gekregen bij het Lord Buddha Home for Children waar wij heel graag ook naar toe wilden en het contact in Nederland daarvoor al gelegd hadden.

Na een kronkelige landweg zaten we dan op het kantoor van de manager, die was verrast dat twee toeristen aandacht aan zijn kinderen wilden geven. Al snel was het ijs gebroken en zaten we met alle kinderen in het activiteitenlokaal. Kinderen op de grond op een doek en wij als een soort Sinterklaas op stoelen tegenover hen. Een kleine introductie over ons met een praatje van Sumant Kumar (een van de kinderen) bracht ons daarna naar de creatieve uitleg 'hoe vouw je een vliegtuigje?' Wat een hilariteit als je hem nog mag beplakken met stickers van de Zeeman, Hema en Action en het vervolgens kan uitproberen! De kinde-

ren voelden zich vrij en wij konden wat filmen en leuke foto's maken. De oudere jongens waren op een gegeven moment de muziekinstallatie aan het neerzetten en er volgde een traktatie van verschillende dansjes op het podium. Wat een plezier, wat een genot en ook Ing moest even dansen met Sumant, leuk! Natuurlijk ontkwamen ze niet, na het uitdelen van nog een zak meegenomen ballonnen uit Nederland, aan een groepsfoto! (ja, ook de moeders maar ook twee andere vrijwilligers Rik en Dinie gingen op de foto). Afscheid nemen was in zicht maar... de meisjes wilden ons nog de huizen met slaapkamers laten zien. Wat waren ze trots op hun kamertjes en wij wilden eigenlijk nog veel langer van hun lieve vrolijke gezichtjes genieten. Maar het afscheid was gekomen. Lord Buddha Home for Children, wat een fantastische middag gaven jullie ons, blijdschap, energie, wij hebben het nog vaak over jullie. Het doet ons zo goed dat jullie in zulke goede handen zijn, wat een team!

Nu ver weg in Nederland zitten we te brainstormen hoe kunnen we helpen om fase 2 een extra impuls te geven? Maarten wil beginnen met een presentatie op zijn werk: een gesloten jeugdinstelling voor kinderen van 14 tot 18 die helaas het verkeerde pad hebben gekozen en hopelijk



70/80 uur per week van Ing haar tijd op, daarnaast kwamen we terug uit India met slecht nieuws over Ing haar gezondheid maar... wij zullen echt alles op alles zetten om de aankomende tijd te brainstormen over wat wij nog meer kunnen doen. Het is ieder geval duidelijk dat mochten wij voor de 3e keer naar India afreizen wij heel graag weer iets willen betekenen voor al deze lieve schatjes.

Lieve groet,  
Maarten en Ing Steenbeek



# Sponsoring bedrijven en instellingen

**HHS Uitgeverij** te Grave heeft ook de 20e editie van onze nieuwsbrief geheel belangeloos opgemaakt, gedrukt en gratis verzonden. Ook het opmaken, drukken en verzenden van de nieuwsflits nummer 6, met daarin de uitnodiging voor onze donateursdag heeft HHS uitgeverij geheel voor eigen rekening genomen!

**Adelheid en Huub Kortekaas** stelden geheel belangeloos hun prachtige buitenplaats 'De Tempelhof' ter beschikking voor onze donateursdag 2013.

## Stichting Kinderhulp Bodhgaya over op IBAN

Uiterlijk op 1 februari 2014 gaat iedereen in Nederland over op IBAN, het langere internationale rekeningnummer. Betalen binnen Europa wordt hiermee eenvoudiger.

De IBAN bestaat uit uw huidige rekeningnummer plus een aantal toevoegingen.

Als uw rekeninggegevens bij ons bekend zijn, zet Stichting Kinderhulp Bodhgaya deze automatisch om naar IBAN.

Doneert u via automatische incasso? Dan vindt u vanaf 1 februari 2014 een machtigingskenmerk op uw bankafschriften. Dit verwijst naar de machtiging voor automatische incasso die u aan ons hebt afgegeven.

Aan het moment van afschrijving verandert niets.

Maakt u uw bijdrage zelf over naar Stichting Kinderhulp Bodhgaya? Noteer dan ons nieuwe rekeningnummer: NL51 RABO 0181 6595 73  
Meer weten over IBAN?

Kijk dan op: [www.overiban.nl](http://www.overiban.nl)

### Colofon

Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteloze kinderen en de lokale bevolking in en rondom Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, India en investeert in armoedebestrijding, huisvesting, basisgezondheidszorg, onderwijs en vakopleidingen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent geen overheadkosten. Het werk wordt verricht door vrijwilligers die deze kosten uit eigen beurs betalen.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de hoogte van het project/programma via het regelmatig verschijnende 'Bodhgaya Nieuws', dat op verzoek ook digitaal wordt verzonden.

### Samenstelling bestuur

Prof. mr. Peter Tak, voorzitter  
Mr. Ine le Blanc, secretaris  
Drs. Frans Willekens, penningmeester  
Leden: Ton Kabel, drs. Jos Stakenborg en  
dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs.

### Adviseurs

Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human Initiative, Jalpaiguri, West Bengalen, India.  
Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN Bank Den Haag en ambtelijk secretaris ASN Foundation Den Haag.

### Comité van Aanbeveling

Mw. drs. Cathy van Beek, MCM, Raad van Bestuur UMC St. Radboud, Nijmegen.  
Mw. mr. Helma Janssen Duighuizen, kantoordirecteur Van Lanschot Bankiers, Nijmegen.  
Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop, Breda.  
Prof.dr. Leo Eijnsman, hoogleraar cardio-pulmonale chirurgie en interim bestuurder van diverse ziekenhuizen, Blaricum.  
Drs. Cornelis Klein, Honorair consul of the Kingdom of Buthan, Den Haag.  
Ing. Harry Koorstra, voormalig CEO PostNL, thans investeerder en toezichthouder, Naarden.  
Joop Siermans, voorzitter Raad van Commissarissen Brainport en gedelegeerd bestuurder Brainport 2020, St. Michielsgestel.

### Secretariaat

Bovensteweg 32, 6585 KD Mook  
Telefoon: 024-6962930  
E-mail: [kinderhulpbodhgaya@helpt.nl](mailto:kinderhulpbodhgaya@helpt.nl)  
Website: [www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl](http://www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl)  
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer: 09.13.570  
ANBI-registratie, dossiernummer: 81.26.04.647  
CBF-certificaat voor kleine goede doelen, registratienummer: 302272-10

### Steunen?

Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op rekeningnummer 18.16.59.573 ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt ook over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om vriend en donateur te worden, op te vragen bij het secretariaat of via het e-mailadres.







# Newsflash!

Stichting Kinderhulp Bodhgaya is genomineerd voor Redkiwi's Goede Doelen Actie! Dat betekent dat wij kans maken op een **complete nieuwe website** t.w.v. 20.000 euro! Het enige wat we hiervoor hoeven te doen is zoveel mogelijk stemmen verzamelen van onze fans! Op [www.redkiwi.nl/goededoel](http://www.redkiwi.nl/goededoel) kun je stemmen op Stichting Kinderhulp Bodhgaya. De vereniging of stichting die met de jaarwisseling de meeste stemmen heeft, wint de website.

## Hoe kun je stemmen?

- Ga naar [www.redkiwi.nl/goededoel](http://www.redkiwi.nl/goededoel)
- Klik op het logo van Stichting Kinderhulp Bodhgaya .
- Je ontvangt een link om je stem te bevestigen. Opletten dat de link niet in de map met spam komt.
- Vertel zoveel mogelijk mensen van de Redkiwi Goede Doelen Actie en vraag hen ook op Stichting Kinderhulp Bodhgaya te stemmen.

Met de jaarwisseling weten we wie de winnaar is. Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet.



## Tien jaar kinderdorp Lord Buddha Home for Children

Wij zijn blij. Het kinderdorp bestaat in 2013 tien jaar. In die tien jaar is er geweldig veel bereikt. In onze nieuwsbrieven geven wij u daar steeds informatie over.

We hebben echter ook zorgen. Zeker is dat er voor 2014 € 36.000 nodig is voor de dagelijkse zorg van onze kinderen, zoals eten, drinken, kleding, medische zorg en hun schoolopleiding. Daarnaast breekt het moment aan dat de oudere kinderen hun middelbare school afronden en naar een vervolgopleiding gaan, zodat ze straks in staat zijn om zelfstandig de Indiase maatschappij in te stappen.

Wij dromen ervan om die € 36.000 te mogen ontvangen van de Nederlandse samenleving en vragen u die droom waar te maken door mee te doen aan een tientjesactie ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan.

Om deze actie te doen slagen krijgt ieder donateur die een bedrag van honderd euro vol maakt een mooie fotoserie van tien foto's van tien prachtige kinderen die, dankzij uw steun, volop van het leven kunnen genieten. Dat stralen de foto's ook uit. Op iedere foto staat een haiku gedichtje dat iets van het leven van deze kinderen onder woorden brengt.

**Bent U er klaar voor???? Wij wel!!!**

Wij starten met deze actie op 1 januari 2014. We stoppen op 1 maart 2014.

**Wij hopen dat u meedoet én het belangrijkste, dat u één persoon vindt die ook mee wil doen.**

**Onze actie gaat als volgt:**

## **Tien jaar kinderdorp Lord Buddha Home for Children in Bodhgaya. Voor ieder jaar één euro, tien euro in totaal.**

Wij zoeken 3600 mensen die tien euro willen geven voor onze kinderen.

Wij zoeken 3600 mensen die tegelijkertijd deze brief willen bespreken met en willen doorgeven aan één familielid, vriend, kennis of collega uit hun netwerk.

## **Wij hebben vier vragen voor u**

### **Onze eerste vraag**

Als U ja tegen deze brief zegt dan maakt u - binnen drie dagen - tien euro over op rekeningnummer 18.16.59.573 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook en bent U een van de 3600 mensen die meehelpt.

### **Onze tweede vraag**

De tweede vraag is iemand in uw vrienden, familie, of kennissenkring deze brief te laten lezen en te vragen of hij/zij ook één tientje wil geven én of hij/zij ook weer met iemand anders in gesprek wil gaan over onze actie. Als de ander dat wil doen dan geeft u de ander deze brief.

### **Onze derde vraag**

Onze derde vraag is om deze brief binnen drie dagen door te geven.

Alleen als de brief binnen drie dagen wordt doorgegeven bereiken we 3600 mensen in drie maanden.

Laat de brief dus niet liggen, maar geef hem meteen weer door!!

### **Onze vierde vraag**

Geef de brief alleen door aan iemand die ook echt JA zegt tegen de vorige drie vragen anders verzandt de actie.

Als U op alle vier de vragen JA zegt dan danken wij u, namens alle kinderen en hun zorgmoeders van harte. U hebt niet zomaar een tientje gegeven, maar U hebt een belangrijke bijdrage gegeven aan de toekomst van onze kinderen.

Nogmaals namens de 70 kinderen met hun zorgmoeders onze hartelijke dank!

Bestuur Stichting Kinderhulp Bodhgaya: prof.dr. Peter Tak, mr. Ine le Blanc, dr. Frans Willekens, drs. Jos Stakenborg, Ton Kabel, dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz.