



Bodhgaya Nieuws



VOOR KLEINE
GOEDE DOELEN

Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren. In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra wordt een kinderkuiscomplex voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en opleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het kinderkuiscomplex de naam gekregen 'Lord Buddha Home for Children'.

Van het bestuur

Met veel plezier bieden wij u hierbij de zomer nieuwsbrief aan, waarin we u weer deelgenoot maken van het wel en wee in India en onze activiteiten hier in Nederland. Daarbij beseffen we steeds opnieuw dat we alles wat we te melden hebben, slechts hebben kunnen realiseren dank zij uw niet aflatende hulp en steun, zelfs in deze financieel moeilijke tijden. Daar zijn we u oprecht dankbaar voor! We hopen dat u met plezier zult lezen waarvoor we uw goede gaven van het afgelopen half jaar hebben ingezet en dat u ons werk wilt blijven ondersteunen zodat we met relatief kleine investeringen nog veel meer kunnen realiseren in en rondom het Lord Buddha Home for Children.

Wij gaan er voor! U toch ook!



Berichten uit het Lord Buddha Home for Children

Nieuwe kinderen

Het 6e kindershuis is gereed. Dat betekent weer plaats voor 10 nieuwe kinderen en een moeder. De kinderen stellen zich op de volgende pagina aan u voor. Wij hopen dat de kinderen, na een gewenningsperiode, zich gelukkig zullen voelen in het Lord Buddha Home.

Onze 50 andere kinderen maken het goed. Ze halen goede resultaten op school. Bij de jaarlijkse overgangsexamens in april waren vier van onze kinderen de eersten van hun klas, drie werden tweede en één behaalde een derde plaats. De kinderen

zelf zijn natuurlijk apetrots!

Er deden zich geen noemenswaardige ziekten of ongevalletjes voor bij de kinderen in het afgelopen jaar. De zorg die ze krijgen vanuit ons medisch centrum werpt zijn vruchten af!

Medisch centrum

De lokale kasteloze bevolking weet de weg naar ons medisch centrum goed te vinden. Het aantal consulten voor de meest uiteenlopende ziekten en kwalen vertoont een lichte stijging. De tandartspraktijk krijgt het steeds drukker en er ligt een vraag om het dienstverband van de tandarts uit te breiden

van 0,1 naar 0,2 FTE. De apotheker heeft dagelijks de handen vol aan het verstrekken van medicijnen. Onze Indiase partner heeft de wens geuit het medisch centrum te mogen uitbreiden met een eenvoudig testlaboratorium. De kosten voor inrichting en salarissen bedragen hiervoor echter 14.000 euro over een periode van drie jaar. Om dit verzoek te kunnen honoreren zullen we eerst de nodige fondsen moeten genereren. Geen makkelijke taak in tijden van crisis. Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan op rekeningnummer 18.16.573 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bodhgaya onder vermelding van 'laboratorium'.

De leer/werkplaats

Tot nu toe zijn drie cycli vakopleidingen met bijbehorende stages gegeven: computerkunde, ziekenverzorg(st)er en reparateur mobiele telefoons. De resultaten zijn zeer bemoedigend.

Ruim 77% van de leerlingen die de opleidingen met goed gevolg hebben afgesloten heeft een baan gevonden. Voor de overige 23% van de leerlingen wordt nog naar een baan gezocht. In juli zullen nieuwe opleidingen van start gaan: naaien en borduren en hospitality (kamermeisje, serveerster, keukenhulp in een hotel of restaurant). Met deze opleidingen hopen we vooral meisjes/jonge vrouwen een kans te geven op een plaats op de arbeidsmarkt.

Speciale Acties

Bij pannenkoekenrestaurant Het Hoogstraatje te Nijmegen en De Duivelsberg te Berg en Dal mochten we 'reclame' maken voor onze stichting. Daaraan gekoppeld werd gedurende vier maanden een goede doelenpannenkoek verkocht voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya. De klant betaalde voor deze keuze 0,50 euro extra en de restaurants legden bij elke verkochte pannenkoek ook 0,50 euro bij. Het initiatief werd een groot succes met een totaalopbrengst van 861 euro!

Dons kinderopvang in Amsterdam organiseerde in de meivakantie 2012 een heuse Bollywoodweek!

Zo hielden ze een 'Vrijmarkt-left-over-speelgoedmarkt', de kinderen konden meedoen aan Indiase dansen en zich schminken en daarnaast waren er allerlei binnen- en buitenspelen en een loterij met fraaie prijzen. Aan de ouders van de kinderen werd in 'ruil' voor deze happening een donatie gevraagd voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Ook het bestuur van Dons kinderopvang deed nog een duit in het zakje! We werden verblijd met een bedrag van 1.245 euro!

BSO school Klavervier in Beuningen organiseerde een kerstmarkt waar door de kinderen zelfgemaakte kerststukjes, kerstballen, kaarten e.d. werden verkocht. Het was ontroerend om te zien hoe de kinderen hun waren aan de man wisten te brengen. De opbrengst mocht er dan ook zijn. De kinderen overhandigden ons 506 euro! Dank je wel lieve leerlingen van Klavervier en hulde voor jullie docenten die hielpen om de kerstmarkt tot zo'n succes te maken!

Moeder en de kinderen van het 6e kinderhuis



Rani Kumari: 5 jaar. Vader stierf aan een hartaanval. Moeder vertrok met een nieuwe man en ook zij liet haar dochter moederziel alleen achter.



Simran Kumari: 5 jaar. Vader kwam om bij een auto-ongeluk en moeder vertrok de wijde wereld in, haar kind alleen achterlatend.



Prince Kumar: 5 jaar. Vader stierf aan een nierziekte, moeder is geestelijk gestoord en kan niet voor Prince zorgen.



Suman Kumari: 4 jaar. Vader stierf door overmatig drankgebruik, moeder stierf als gevolg van acuut TBC.



Priyanka Kumari: 6 jaar. Vader verongelukte, moeder vertrok met een nieuwe man en liet haar dochter aan haar lot over.



Supriya Kumari: 4 jaar. Vader stierf door een elektrische schok, moeder had daarvoor het gezin al verlaten en is al jaren spoorloos.



Ankush Kumar: 4 jaar. Moeder stierf aan TBC, zijn vader is zwaar geestelijk gestoord en verblijft in een inrichting.



Karan Kumar: 5 jaar. Moeder gestorven, vader spoorloos en Karan zwierf op straat.



Nitish Kumar: 5 jaar. Nitish is halfwees. Zijn vader is plotseling gestorven, zijn moeder, die doofstom is en geestelijk gestoord kan niet voor hem zorgen.



Pradeep Kumar: 4 jaar. Vader kwam om bij een auto-ongeluk, waarna zijn moeder met de noorderzon vertrok, het kind alleen achterlatend op straat.



Moeder Baby Devi: 35 jaar. Haar echtgenoot vertrok acht jaar geleden als fruitverkooper naar Orissa en sindsdien heeft zij niets meer van hem vernomen. Voor dat ze als moeder hier werd aangesteld werkte ze als kokkin op de New Delhi Public School in Bodhgaya.



Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2011 uitgebracht.

Het jaarverslag besteedt ondermeer aandacht aan de behaalde resultaten en tegenvallers van het afgelopen jaar, de marketing, communicatie en PR en de plannen voor het te voeren beleid in Nederland en India voor het jaar 2013.

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen in 2011. Hieronder vindt u in het kort de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar. Het volledige jaarverslag en de gecontroleerde jaarrekening vindt u op onze website: www.kinderhulpbodhgaya.help.nl Wilt u graag de jaarstukken thuis lezen? Laat het ons weten via e-mail: kinderhulpbodhgaya@help.nl Tegen betaling van de kostprijs krijgt u een papieren versie of een versie op Cd-rom.

Jaarstukken 2011

Staat van Baten en Lasten over 2011				
	2011		Begroot 2011	
	€	€	€	€
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving	134.252		65.000	
Baten uit beleggingen	1.431		2.000	
		135.683		67.000
Lasten				
<i>Besteed aan doelstellingen:</i>				
Lord Buddha Home for Children				
- Kinderhuizen, exploitatie	33.163		44.181	
- Medisch Centrum	10.447		14.005	
- Leer/werkplaats	21.200		23.530	
- Community Hall	-		-	
- Bouwactiviteiten	57.084		47.434	
		121.894		126.888
<i>Werving baten</i>				
Kosten eigen fondsenwerving	271		1.500	
		271		1.500
Beheer en administratie		1.930		1.500
Som der lasten		124.095		129.888
		-----		-----
Resultaat		11.588		- 62.888
		=====		=====
Resultaatbestemming				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Bestemmingsreserve projecten		29.532		
Overige reserves		- 17.944		- 62.888
		11.588		- 62.888
		=====		=====

Subsidies en fondsen

De Stichting GGD Baron van Harderbroek van de Kleine Lindt te Eindhoven verraste ons met een gift van ruim 1.300 euro bestemd voor schoolkosten van de kinderen.

Het Carla Commijsfonds uit Utrecht schonk wederom 10.000 euro bestemd voor de leer/werkplaats, in het bijzonder voor het opleiden van kasteloze meisjes/vrouwen.

Immo-consult te Amsterdam doneerde 1.000 euro.

Van de Ds. Boerstichting uit Arnhem ontvingen we 5.000 euro voor de bibliotheek van het Lord Buddha Home.

Stichting Vraag en Aanbod uit Wijchen doneerde 1.000 euro.

Een stichting uit Rotterdam, die niet met naam genoemd wil worden, voteerde 15.000 euro voor de leer/werkplaats en in het bijzonder voor bekostiging van de opleiding tot ziekenverzorg(st)er.

De Lionsclub O'werf uit Oosterwolde schonk 500 euro voor de leer/werkplaats.

Bezoek van een donateur

Voor de tweede maal bracht een van onze donateurs een bezoek aan het Lord Buddha Home. Ook nu weer stuurde hij een brief met zijn bevindingen, waarvan we u graag deelgenoot willen maken.

Grote stappen voorwaarts
Een van de meisjes uit een gezin vind ik eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe de kinderen zich in dit huis kunnen ontwikkelen. Vorig jaar was dit meisje van 10 jaar oud nog extreem teruggetrokken en vaak nors en boos kijkend aanwezig. Ze maakte eigenlijk weinig contact met andere kinderen en al helemaal niet met vreemdelingen zoals ik. Dit jaar zag ik haar iedere keer, met veel plezier, buiten spelen en meedoen met tikspelletjes op het voetbalveld. In de bewegingen die ze maakt lijkt het alsof haar lichaam nog moet wennen aan haar vrijgekomen behoefte aan beweging. Ze beweegt een beetje zoals een giraffe dat na haar geboorte doet om zich later gestroomlijnd

voort te kunnen bewegen, maar ze doet nu mee. In het weekend krijgt een aantal kinderen muziekles en dansles. Tot mijn verbazing zag ik dat dit meisje ook in dit klassiek Indiase dansgroepje zat. Regelmatig liep ze vast in haar verlegenheid en faalangst. Moest dan even zenuwachtig giechelen, maar ging nadat dit voorbij was ook weer verder met het oefenen van haar danspassen. Gedurende de periode van mijn verblijf hier zijn we elkaar steeds tegen gekomen. Tijdens de maaltijd wilde zij mij Hindi leren en ik kon haar helpen met haar Engelse taal. Zij bleek gewoon een goede onderwijzeres te zijn. Ze wist precies waar ik een fout maakte en corrigeerde net zo lang, op een prettige manier,

totdat ik de goede uitspraak wel te pakken had. Iedere dag kwam dat oefenen op haar initiatief weer even terug. Een aantal keren zag ik haar boosheid en geslotenheid ook weer terug komen. Als ochtendhumeur, maar daarnaast was het iedere keer gekoppeld aan iets wat gebeurd was binnen het gezin. Ruzie met een van de kinderen. Een conflict met de moeder. Als dat verwerkt was dan kwam haar vrolijkheid en enthousiasme ook weer terug. Zo heb ik vele veranderingen bij de kinderen kunnen zien. Prachtig.

Daarnaast had ik het idee dat de kinderen veel meer een groep zijn geworden. Ze helpen elkaar daar waar nodig. Reageren direct op elkaar. Hebben echt veel plezier samen. Spelen veel. Gaan met plezier naar school en ontwikkelen zich tot persoonlijkheden die steeds op een positieve manier aan-

wezig zijn. Het is eigenlijk zo fantastisch om zo een tijdje hier te mogen zijn en de vrolijkheid, onderlinge betrokkenheid en hun plezier in het leven mee te mogen maken. Het zich willen ontwikkelen en de levenslust spat er zo van af. Het verbaast je ook omdat er enerzijds veel individuele problematische ervaringen en anderzijds ook veel materiële beperkingen aanwezig zijn. Tegelijkertijd zit er een enorme power in de kinderen, de moeders en de structuur en de mogelijkheden van het Lord Buddha Home waardoor die enthousiaste energie als een soort Indiase trein maar blijft lopen en het andere deel daarin wordt opgenomen. Mooi om te zien en mee te maken. Ik blijf, zo lang ik het kan, dit huis met hart en ziel steunen. Dat is wel duidelijk.

De grote huiskamertafel Centraal verbindend middelpunt. Jij. Altijd aanwezig als een rots in de branding. Als steun en toeverlaat kan iedereen hier ieder moment bij je terecht. Vertrouwen, rust, veiligheid en zekerheid schenkend. Bij jou worden vriendschappen versterkt en kunnen ruzies worden uitgevochten. Kinderen kunnen op je staan en hun dansen laten zien. Door jou krijgen alle idealen van 'this home' hun vorm. Geef je mede alle kinderen hun basis van hun leven. Dan weer schoon. Dan weer smerig. Zo totaal aanwezig en zo jezelf wegcijferend. Eeuwige dank aan deze tafel en haar sponsors waardoor er zoveel mogelijk is in het leven en de ontwikkeling van deze kinderen.

Ton Kabel.



Verslag Jan van Kriegenbergh en Arno Dols

Dit schreven zij ons: Op zaterdag 7 januari 2012 zijn wij te voet van het zeer drukke Bodhgaya (Kalachakra-initiatie door de Dalai Lama) naar het Lord Buddha Home for Children gegaan. We arriveerden rond het middaguur.

Ook nu weer valt de rustige ligging van het complex te midden van het Indiase landschap op. Van ver is reeds het nieuwe gebouw en andere nieuwe bebouwing in de directe omgeving te zien. We worden zeer vriendelijk ontvangen en te woord gestaan door de heer Pankay Barnwal, die zich voorstelt als de manager van het complex. Hij is juist druk bezig aan de opstelling van het jaarverslag, ook voor de sponsors in Nederland. Opgetogen vertelt hij over de 50 kinderen, de projecten waar men nu mee bezig is, onder andere de afbouw van het zesde gezinshuis en de bouw van de leer/werkplaats, de vakopleidingen voor kasteloze jongeren uit de omgeving alsmede het medisch centrum voor het Lord Buddha Home én de plaatselijke bevolking. Hij geeft ons daarna een korte rondleiding over het complex. Met trots toont hij ons zijn mededelingenbord in de hal van het kantoorgebouw met de roosters en kandidatenlijsten van de computer- en Engelse taal lessen, de lessen voor reparatie van mobieltjes en die voor de opleiding ziekenverzorgster.

De rozentuin ligt er een beetje verloren bij (niet de goede tijd van het jaar). De moestuin is goed verzorgd. Het nieuwe gebouw van de Community Hall ziet er fantastisch uit, netjes afgewerkt,

fris geschilderd en voorzien van alle noodzakelijke inrichtingen zoals meubilair, ventilatoren en geluidinstallatie. Deze ruimte wordt ook gebuikt voor allerlei ceremonies en culturele activiteiten, dans en muziek door de kinderen. De in aanbouw zijnde leer/werkplaats kunnen wij niet bezoeken omdat men bezig is met het betegelen van vloeren en trappen. Datgene wat wij van buiten af kunnen zien doet vermoeden dat de afwerking daarvan ook zeer goed zal zijn.

Blij verrast zijn we door de speeltoestellen op het terrein. Er zijn vanwege de lunchtijd op dit moment weliswaar geen kinderen hierop aanwezig, maar de manager geeft aan dat ze intensief worden gebruikt. In het medisch centrum treffen we de vrouwelijke tandarts aan die elke zaterdag aanwezig is. Tijdens onze aanwezigheid zijn er geen patiënten die zorg behoeven.

Een aantal kinderen staat ons al uitgelaten op te wachten bij de hoofdingang van de woningen, de stemming is zeer vrolijk. Op een enkele na zijn alle kinderen open, lief (vooral ook naar elkaar toe) niet bang en zeker nieuwsgierig. De meesten laten zich graag fotograferen. Ze zien er gezond en goed

en warm gekleed uit.

Ook enkele moeders laten zich zien. We brengen onze dank en bewondering voor hun werkzaamheden over. Vol trots laten ze ons de nieuwe ijskasten zien die ze met kerstmis hebben gekregen, blijkbaar een zeer gewaardeerde voorziening. Gebiologeerd staren de kinderen naar de TV als deze ter demonstratie even wordt aangezet. Het geeft de indruk dat hier niet vaak naar wordt gekeken. Jan merkt op dat hem het gebrek aan speelgoed opvalt. Mijn algemene indruk, vergeleken met 4 jaar geleden toen ik hier ook was, is dat de sfeer minder gedwongen lijkt, wat lossere en gemoedelijker. We nemen ook een kijkje in de nieuwe woning in aanbouw waar men met stukadoorwerkzaamheden bezig is.

De kwaliteit hiervan is ook zeer goed. De woning zal over een maand opgeleverd worden waarna er weer nieuwe kinderen verwelkomd kunnen worden. Wat mij in het geheel opvalt is het verschil in de uiterlijke kwaliteit van de gebouwen.

Ik kan mij goed voorstellen dat alle aandacht en middelen nu vooral gericht zijn op de uitbreidingen en nieuwe voorzieningen. De bestaande, reeds oudere gebouwen en voorzieningen zijn voor Indiase begrippen nog steeds voldoende en toereikend en waarschijnlijk zelfs uitstekend. Ik zou echter willen pleiten, zeker de woningen beter te onderhouden, juist voor de kinderen nu en om het voortbestaan op langere termijn te waarborgen. De zeer intensieve bewoning en de Indiase omstandigheden (waaronder vooral ook het klimaat) vergen mijns inziens extra aandacht, inzet en middelen hiervoor.

Het grote speelveld (voetbal en cricket) ziet er intensief gebruikt uit. Het noodagregaat in de uithoek van het veld laat duidelijk horen een onmisbare voorziening te zijn. Wij zouden willen dat in de toekomst de buitenomgeving, de bestratingen en de tuin meer en nog mooier zouden kunnen worden aangeplant en aangelegd. Tenslotte willen we onze complimenten en dank uitspreken voor al datgene dat in betrekkelijk korte tijd in het Lord Buddha Home for Children is gerealiseerd!

Arno Dols





Bezoek van Stichting Twinbears

De mensen achter Stichting Twinbears breien uniek tweelingknuffels voor een goed doel. De bedoeling is dat de koper een tweeling, die met elkaar verbonden zijn met een label, koopt en er één mee naar huis neemt. De andere wordt verstuurd naar een kind elders in de wereld die niets heeft. Beide dieren krijgen een certificaat mee (Nederlands respectievelijk Engels) met een fotootje waarop beide dieren staan. Zo weten alle twee de kinderen dat er elders op de wereld nog een kindje is met dezelfde knuffel. Zie www.twinbears.nl

Carla Klepper, één van de initiatiefneemsters van deze stichting, ging persoonlijk naar India om knuffels uit te delen aan onze kinderen. Een kort verslagje van haar reis:

Na een lange vlucht van Amsterdam, via Delhi en Calcutta land ik 26 uur later in Gaya, India. Ik wordt afgehaald door de manager van het Lord Buddha Home en neem voorlopig intrek in het gastenverblijf. Na een rondleiding over het terrein en een kopje mierzoete thee ga ik uitpakken en rusten. 's Avonds eet ik een heerlijk Indiaas maal bij mijn 'moeder' en haar gezinnetje.

Het weekend besteed ik aan tekenen met alle kinderen. Zo'n grote groep is wel lastig te hanteren, ze klitten op en aan me, wat het ook wel weer aandoenlijk maakt. Het idee is om uiteindelijk een muurschildering voor het trappenhuis van de kinderkamers te gaan maken samen met alle kinderen. Die muren zijn echter behoorlijk vies en grijs en hier en daar ontbreken wat stukken pleisterwerk. Dat wordt eerst soppen en wellicht overschilderen voordat de muurschilderingen gemaakt kunnen worden.

Maar eerst worden op maandag de twins uitgedeeld. Alle kinderen stromen de Community Hall in. Zelf vertel ik het verhaal van de twin in het Engels, de manager vertaalt het in Hindi. Zo horen de kinderen dat ze verbonden zijn met een kindje in Nederland dat precies dezelfde knuffel heeft, die er een van een tweeling is. Na de uitleg komen de zes jongste kinderen naar voren, ontvangen een knuffel en gaan op de foto. En zo komt de hele groep aan de beurt. In eerste instantie zijn de gezichtjes allemaal wat ernstig, maar als ze beseffen dat de knuffel echt voor hen is, breekt de blijdschap los. De dagen erna zie ik de kinderen ook echt met de knuffels spelen. Eén jongetje eet, slaapt en kijkt zelfs TV met zijn vlekkenkonijn. Alle knuffels gaan mee naar bed!

De volgende dag bekijk ik de in het weekend gemaakte tekeningen en probeer een ontwerp te maken voor het trappenhuis. Het idee is een landschap te maken waar alle tekeningen van de kinderen in voorkomen. Als ik het plan met de manager bespreek vraagt hij resoluut naar een geschreven en ondertekende verklaring van het stichtingsbestuur uit Nederland, die nodig is om dit te mogen doen.

Dat gaat vanuit India heel lang duren, dus zie ik daar maar van af. Bovendien is het hier 46 graden, is er maar voor 4 uur per dag elektriciteit en na zes snikhete nachten zonder airco verhuis ik naar een hotel in Bodhgaya. Wel ga ik nog een paar keer terug naar het Lord Buddha Home om te spelen en te praten met de kinderen en deel ook twee keer ballonnen uit. Verbazingwekkend om te zien dat zelfs de wat grotere kinderen daar heel blij mee zijn. Na een paar dagen Bodhgaya vertrek ik per trein naar Varanasi en vandaar na vier nachten weer terug naar huis.

Bijzondere giften

We werden weer verblijd met bijzondere giften van mensen die iets te vieren hadden en giften aan onze stichting belangrijker vonden dan cadeaus, of iets leuks organiseerden voor het Lord Buddha Home for Children. We noemen:

Fier Automotive te Eindhoven verzond in 2011 geen kerstkaarten aan haar relaties. Het hierdoor uitgespaarde bedrag van 1.500 euro mochten wij in de vorm van een kerstgift ontvangen, bestemd voor nieuwe schooluniformen voor de kinderen!

Elisabeth Zedlitz uit Milsbeek die 1.200 inzamelde met het geven van bridgetessen. Veel dank daarvoor!

Anna Pastor uit Utrecht die voor de tweede keer een kleding-party-ruilbeurs organiseerde én ook nog mooie spullen verkocht op de Vrijmarkt van Koninginnedag in Utrecht. Opbrengst maar liefst 300 euro. Super bedankt Anna voor deze originele acties!

De heer en mevrouw Strijk uit Malden die 550 euro inzamelde t.g.v. hun 40-jarig huwelijksfeest. Reuze veel dank en alsnog van harte gefeliciteerd!

Een mevrouw uit Lent, die niet met naam genoemd wil worden, schonk maar liefst 4.000 euro, bestemd voor de inrichting van een kinderkamers en een jaarsalaris van een moeder. Bijzonder veel dank voor deze fantastische gift!

Karin Steenbergen uit Berkel-Enschot zamelde 150 euro in. Ze spoorde familieleden aan geen Valentijnscadeaus of chocolade paaseieren te kopen en het hierdoor uitgespaarde bedrag aan ons te schenken. Hartelijk dank, ook namens de kinderen en hun moeders.

Wij, als bestuur zijn weer heel blij met deze giften! Geeft u ook een feest of heeft u ook een leuk idee denk dan aan onze stichting. U steunt ons werk met zo'n gebaar en geeft gelijktijdig extra bekendheid aan onze stichting!



Sponsoring bedrijven en instellingen

HHS uitgeverij te Grave heeft ook de 17e editie van onze nieuwsbrief geheel belangeloos opgemaakt, geprint en wederom op eigen kosten verzonden!

Uitgeverij Compact in Nijmegen plaatste gratis een artikel over onze stichting in het blad Tour Special 2012.

Notaris mr. M de Wit van **Hekkelman advocaten en notarissen** Nijmegen heeft geheel Pro Deo periodieke akten van schenking opgemaakt ten gunste van onze stichting.

NedTax te Nijmegen heeft geheel belangeloos de jaarrekening 2012 van onze stichting opgesteld.

Th. Verwoert RA RE van **VWG Nijhof accountants en belastingadviseurs** te Nijmegen heeft onze jaarrekening 2012 om niet gecontroleerd.



Colofon

Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteloze kinderen en de lokale bevolking in en rondom Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, India en investeert in armoedebestrijding, huisvesting, basisgezondheidszorg, onderwijs en vakopleidingen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent geen overheadkosten. Het werk wordt verricht door vrijwilligers die deze kosten uit eigen beurs betalen.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de hoogte van het projectprogramma via het regelmatig verschijnende 'Bodhgaya Nieuws', dat op verzoek ook digitaal wordt verzonden.

Samenstelling bestuur

Prof. mr. Peter Tak, voorzitter

Mr. Ine le Blanc, secretaris

Drs. Ard Velthoven, penningmeester

Leden: mr. Misha Breur, drs. Jos Stakenborg,

Dr. Frans Willekens, dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs.



Adviseurs

Prof. dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human Initiative, Jalpaiguri, West Bengalen, India.

Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN Bank Den Haag en ambtelijk secretaris ASN Foundation Den Haag.

Comité van Aanbeveling

Drs. Cathy van Beek, MCM, Raad van Bestuur UMC St. Radboud, Nijmegen.

Dr. Juliën Dony, gynaecoloog/consultant, Nijmegen.

Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop, Breda.

Prof. dr. André Grotenhuis, hoogleraar en hoofd instituut neurochirurgie, UMC St. Radboud, Nijmegen.

Mw. Rita Kok-Roukema, textielkunstenaar Amsterdam.

Ing. Harry Koorstra, directievoorzitter TNT post en lid Raad van Bestuur moederbedrijf TNT, Naarden.

Dr. Ad Lansink, oud-lid Tweede Kamer der Staten Generaal, Nijmegen.

Dr. Kees Zijlstra, oud-lid Eerste Kamer der Staten Generaal en oud-lid hoofdbestuur Stichting Wereldkinderen.

Secretariaat

Bovensteweg 32, 6585 KD Mook

Telefoon: 024-6962930

E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland,
dossiernummer : 09.13.570

ANBI-registratie, dossiernummer: 81.26.04.647

CBF-certificaat voor kleine goede doelen, registratienummer: 302272-10



Steunen?

Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op rekeningnummer 18.1659.573 ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt ook over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om vriend en donateur te worden, op te vragen bij het secretariaat of via het e-mailadres.

